

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ «ΕΦΗΒΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ»

ΣΥΝΟΔΟΣ ΙΒ' 2006-2007

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΩΝ «ΕΦΗΒΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ»

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2008

Αθήνα, σήμερα την 18η Ιανουαρίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.05 προσήλθαν στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου οι κατωτέρω αναγραφόμενοι μαθητές και μαθήτριες, οι οποίοι επελέγησαν από το σύνολο των είκοσι μία χιλιάδων διακοσίων είκοσι επτά (21.227) μαθητών και μαθητριών που επελέγησαν κατά τη σχολική περίοδο 2006-2007 από τη Β΄ Τάξη των Λυκείων –ενιαίων, δημοσίων, ιδιωτικών, ημερησίων, εσπερινών, ειδικών, μουσικών και Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις- της Ελλάδας, της Κύπρου και της αντίστοιχης τάξης των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού και των μαθητών της τελευταίας τάξης του Α΄ Κύκλου των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) –δημοσίων, ιδιωτικών, ημερησίων, απογευματινών, εσπερινών, ειδικών- της Ελλάδας, όπως επίσης και τη Β΄ Τάξη των τεχνικών σχολών της Κύπρου, που συμμετείχαν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Βουλής των Ελλήνων σε συνεργασία με τα Υπουργεία Παιδείας Ελλάδας και Κύπρου, για να αποτελέσουν τη «Βουλή των Εφήβων».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Δημήτριος Σιούφας): Αγαπητά μας παιδιά, σας καλωσορίζουμε με πολλή χαρά εκ μέρους όλων των Βουλευτών και εκ μέρους όλων των κομμάτων στην καρδιά της δημοκρατίας, στη Βουλή των Ελλήνων!

Οι ώρες αυτές είναι σημαντικές για το Ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί υποδεχόμαστε το αύριο του τόπου μας. Υποδεχόμαστε εσάς, τους έφηβους Βουλευτές, που είστε η ψυχή της κοινωνίας μας. Πιστεύω, όμως, ότι οι ώρες αυτές είναι σημαντικές και για σας. Είναι μια εμπειρία ζωής για την καθεμιά και τον καθένα σας. Είναι τίτλος τιμής, είναι μια άσκηση δημοκρατίας στην ίδια την καρδιά της δημοκρατίας, γιατί το Κοινοβούλιο είναι η καρδιά του δημοκρατικού μας πολιτεύματος!

Πιστεύω ότι η δική σας εμπειρία μπορεί να παρακινήσει πολλές και πολλούς άλλους να

Σας καλωσορίζουμε στη Βουλή, εγώ ο ίδιος, οι Αντιπρόεδροι της Βουλής, όλοι οι Βουλευτές, όλα τα Κόμματα, ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής, ο Ειδικός Γραμματέας της Βουλής, ο Πρόεδρος της Επιτροπής της Βουλής των Εφήβων, πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης, που είναι απέναντί σας, οι εργαζόμενοι στη Βουλή και στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.

Σας συγχαίρω μέσα από την καρδιά μου. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες αυτού του τριημέρου. Καλώς ήρθατε στο ελληνικό Κοινοβούλιο, στην καρδιά της Δημοκρατίας.

(Ζωηρά και παρατεταμένα χειροκροτήματα από τους Έφηβους Βουλευτές)

Παρακαλώ τον αγαπητό μας Πρόεδρο της Επιτροπής της «Βουλής των Εφήβων», πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή Γεώργιο Μπαμπινιώτη να έρθει στο Βήμα και να πάρει το λόγο.

Κύριε Μπαμπινιώτη, έχετε το λόγο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής της «Βουλής των Εφήβων»):

Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, κύριε Υφυπουργέ της Παιδείας, κύριοι συνάδελφοι της Επιτροπής της «Βουλής των Εφήβων», κύριε Γενική Γραμματέα του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων, φίλες και φίλοι της «Βουλής των Εφήβων», είμαι πανεπιστημιακός δάσκαλος. Έζησα και ζω σε καθημερινή επικοινωνία με χιλιάδες νέους ανθρώπους, μαθητές, μαθήτριες, περισσότερο με φοιτητές, φοιτήτριες, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, Έλληνες, ξένους. Έμαθα να ακούω τους παλμούς, να αφουγκράζομαι τις ανησυχίες, να καταλαβαίνω την πικρία, να νιώθω την αγανάκτηση των νέων.

Δικαιούμαι, λοιπόν, να θέσω ένα προκλητικό ερώτημα. Γιατί βρισκόμαστε απόψε εδώ, τριακόσιοι νέοι και νέες από όλη την Ελλάδα, στο ιερό της Δημοκρατίας, στη Βουλή των Ελλήνων; Για μια ακόμα εκπαιδευτική επίσκεψη, μια ευκαιρία βόλτας στο κέντρο της Αθήνας ή μήπως από ανθρώπινη ματαιοδοξία να παίξουμε για λίγο το ρόλο των Βουλευτών στα έδρανα της Βουλής;

Ε, λοιπόν, όχι! Τα Κοινοβούλια όλων των μεγάλων χωρών της Ευρώπης που διατηρούν το θεσμό της «Βουλής των Εφήβων» δεν παίζουν «εν ου παικτοίς», ούτε διανοούνται να ξοδέψουν δημόσιο χρήμα για ανούσιες εκδηλώσεις. Σέβονται, τιμούν, ευαισθητοποιούν και προετοιμάζουν τη νεολαία τους για μια καλύτερη ποιότητα δημοκρατίας και γιατί η γνώση της λειτουργίας του πολιτεύματος αποτελεί, αγαπητοί φίλοι και φίλες, κατεξοχήν μορφή παιδείας, το μέγιστον μάθημα που θα έλεγε ο Πλάτων.

Αυτό επιδίωξε ως Πρόεδρος της Βουλής και ο κ. Απόστολος Κακλαμάνης, όταν ίδρυσε στην

Ελλάδα το θεσμό, αυτό στήριξε η Πρόεδρος κα Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη, αυτό αγκάλιασε και στηρίζει ο σημερινός Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Δημήτριος Σιούφας.

Στην πατρίδα μας και στις μέρες μας, προσπαθώντας ίσως να απαλύνουμε τις ενοχές μας για όσα πράττουμε ή δεν πράττουμε, βάζουμε συχνά στο στόχαστρο τους νέους για πολλά. Μιλάνε τάχα με εκατό λέξεις, καταστρέφοντας την ελληνική γλώσσα, ασκούν βία, κάποιιο έχουν περάσει στα ναρκωτικά, είναι βουτηγμένοι στην παραβατικότητα, είναι αγράμματοι, όλο ζητάνε, δε μαζεύονται στη δουλειά τους, καταλήψεις, πορείες κ.λπ.

Και τα λέμε όλα αυτά, αντί να αναρωτιόμαστε αν ως κοινωνία έχουμε δώσει σ' αυτά τα παιδιά ένα ελκυστικό, πραγματικά δημιουργικό και χαρούμενο σχολείο, αν τους έχουμε ετοιμάσει έναν εμπνευσμένο, σωστά καταρτισμένο δάσκαλο, αφοσιωμένο στην Παιδεία και στα παιδιά, αν τους έχουμε προσφέρει πρότυπα ζωής, πρότυπα επιστημόνων, πολιτικών, επιχειρηματιών, καλλιτεχνών, πολιτών γενικότερα, που να μπορούν να εμπνεύσουν τους νέους. Αν τους έχουμε πείσει, τέλος, ότι εμείς οι μεγάλοι εκτιμούμε στην πράξη κι όχι με λόγια κι εξαγγελίες, την Παιδεία, τη μόρφωση, την καλλιέργεια, τον πολιτισμό. Αυτά, για να αρκεστώ σε μερικά παραδείγματα.

Τους αποδίδουμε ευθύνες όταν έχουμε μεταβάλει την αθλητική άμιλλα σε επιχειρηματικό ανταγωνισμό, προσφέροντας χρηματικά ποσά που προκαλούν ίλιγγο και αγανάκτηση στον πολίτη, όταν έχουμε αφήσει να κατευθύνουν εν πολλοίς και να επηρεάζουν τις τύχες και την πορεία της χώρας οι τηλεοπτικοί σταθμοί, όταν εμπράκτως έχουμε υποβαθμίσει στις εθνικές προτεραιότητές μας τον Πολιτισμό, το μεγαλύτερο κεφάλαιο αυτής της χώρας, και την Παιδεία, προϋπόθεση για την ανάπτυξη της χώρας σε όλους τους τομείς κι όταν θρηνούμε τάχα για το περιβάλλον, που με τις πράξεις και τις παραλείψεις μας καταστρέψαμε και συνεχίζουμε να καταστρέφουμε. Όταν, όταν, όταν...

Μπορούμε κατόπιν αυτών να έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας αναζητώντας σε σκοτεινές δυνάμεις ή στους νέους τους αποδιοπομπαίους τράγους; Δεν καταλαβαίνουμε ότι μια χώρα που ενοχοποιεί τους νέους, που δεν επενδύει στους νέους, είναι μια χώρα χωρίς μέλλον;

Φίλες και φίλοι, έχει φθάσει, νομίζω, η ώρα που πρέπει όλοι να αγωνιστούμε για να αλλάξουμε ό,τι μας πληγώνει, ό,τι υποβαθμίζει το επίπεδο της ζωής μας, ό,τι πονάει αυτό τον τόπο. Γι' αυτό το σκοπό οι νέοι και οι νέες της πατρίδας μας μέσα από θεσμούς, όπως είναι μεταξύ άλλων η «Βουλή των Εφήβων», μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Πώς; Διεκδικώντας δημοκρατικά δύο τουλάχιστον αναγκαίες προϋποθέσεις:

Πρώτον, μια ριζική αλλαγή της Παιδείας. Από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας θα έλεγαν: μια

«επανάδρυσή» της παιδείας. Μια ριζική αλλαγή της παιδείας, που δεν θα στηρίζεται στις γνώσεις αλλά στη γνώση. Θα είναι μια παιδεία που δεν θα συσσωρεύει ποσότητες πληροφοριών, αλλά θα οδηγεί σε ποιότητα σκέψης και κριτική ικανότητα –το λέμε συνεχώς- καθώς και σε ό,τι εξυψώνει και ξεχωρίζει τον άνθρωπο. Θα οδηγεί σε ευαισθησία για τον συνάνθρωπο, σε αίσθηση ευθύνης, σε υπέρβαση της χρησιμοθηρίας, όπως το έλεγε ο Ελύτης πάρα πολύ ωραία, και σε αντικατάστασή της με την αναζήτηση του ωραίου σε όλες τις εκφάνσεις: στην τέχνη, στη φύση, στην ψυχή, στην καλλιέργεια του ανθρώπου. Μια παιδεία του νέου ως προσώπου κι ως ιδιαίτερης προσωπικότητας, για την οποία το συναίσθημα, η φαντασία και το όνειρο δεν θα λογίζονταν σαν απαγορευμένοι καρποί αλλά ως κίνητρα δημιουργικής δράσης. Διεκδικώντας, τέλος, μια παιδεία που δεν έχει ως επίκεντρο και σκοπό την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια αλλά για την εισαγωγή στη ζωή, στην κοινωνία, στην εργασία, στην Ευρώπη, στον κόσμο που διαμορφώνεται σήμερα, εξασφαλίζοντας ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια που, πιστέψτε με, -σας το λέω με μια πείρα σαράντα ετών και έξι ως πρύτανη του μεγαλύτερου πανεπιστημίου της χώρας- ότι είναι δυνατή, αν διευθετήσουμε σωστά τα πράγματα, όπως συμβαίνει στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Δεν ανακαλύπτουμε εμείς τον κόσμο.

Και, δεύτερον, διεκδικώντας μια δημοκρατία που θα εμπνέεται από τα ιδανικά που αναδύθηκαν σε αυτή τη χώρα, σε αυτή την πόλη λίγα τετράγωνα πιο κάτω, στην περιοχή της Πνύκας.

Εννοώ το σεβασμό στην αξιοπρέπεια του πολίτη, στην εξασφάλιση της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης και την εξασφάλιση του ιερού δικαιώματος στην εργασία, μια δημοκρατία δηλαδή που θα στηρίζεται σε αρχές και κανόνες και που θα επιβραβεύει πρότυπα και πρόσωπα, όχι προσωπεία.

Φίλες και φίλοι της «Βουλής των Εφήβων», με την ιδιότητα που βρίσκεστε εδώ ως εκπρόσωποι των νέων της χώρας μας, θα έχετε βεβαίως την ευκαιρία να ενημερωθείτε πώς λειτουργεί η Βουλή, πώς βουλευείται το νομοθετικό Σώμα και ποια είναι η διαδικασία της λειτουργίας των νόμων, στους οποίους στηρίζεται το δημοκρατικό μας πολίτευμα.

Παράλληλα, όμως –και αυτό προέχει- θα έχετε τη δυνατότητα να σκεφθείτε, να γνωριστείτε, να συζητήσετε, να προτείνετε, να συνεργαστείτε και να συνειδητοποιήσετε θέματα που αφορούν στην πολιτεία, στο πολίτευμα και στους πολίτες.

Ελπίζουμε να θεωρήσετε την παρουσία σας εδώ ως μοναδική ευκαιρία που όχι μόνο θα θυμάστε αργότερα στη ζωή σας, αλλά που μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους στη σκέψη σας, ίσως

και στη ζωή σας. Η παρουσία σας στη Βουλή των Ελλήνων αυτές τις τρεις μέρες μπορεί να ταραξεί κάπως τα νερά.

Κάποιοι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα –και είμαστε αρκετοί, αν όχι οι περισσότεροι– πιστεύουμε σε σας. Πιστεύουμε στη φρεσκάδα της σκέψης σας και στην αγνότητα των προθέσεών σας. Πιστεύουμε στην αντισυμβατικότητα σας, στην αμφισβήτηση, στη διαμαρτυρία, προπάντων στο διάλογο, στον έντονο, το μαχητικό σας διάλογο που μπορεί να φέρει καρπούς, μπορεί να προβληματίσει, μπορεί ίσως να εμπνεύσει, μπορεί οπωσδήποτε να ξυπνήσει συνειδήσεις.

Γι' αυτό σας καλούμε να δώσετε την πρέπουσα βαρύτητα, να δώσετε περιεχόμενο και ουσία στο ρόλο σας ως εκπροσώπων των νέων αυτής της χώρας και κάνετε με τη φωνή σας να συνειδητοποιηθούν και να αναδειχθούν αλήθειες, καταστάσεις και προβλήματα που έχουν καταχωνιαστεί μέσα στην τύρβη της καθημερινότητας. Δικαιώστε τις προσδοκίες μας, δώστε το δικό σας αγώνα.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας διαβεβαιώνω ότι ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, τα μέλη της Επιτροπής της «Βουλής των Εφήβων» και το Ίδρυμα της Βουλής αναζητούμε τρόπους να αξιοποιήσουμε περισσότερο και ουσιαστικά το θεσμό που σας φέρνει εδώ. Θέλουμε πραγματικά να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις πώς μπορούμε καλύτερα να το πετύχουμε.

Καλώς ήλθατε στη Βουλή των Ελλήνων.

Ευχαριστώ.

(Ζωηρά και παρατεταμένα χειροκροτήματα από τους Έφηβους Βουλευτές)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Δημήτριος Σιούφας): Έφηβοι Βουλευτές, η «Βουλή των Εφήβων» συμπληρώνει δώδεκα χρόνια με τη δική σας σειρά και μπαίνει και η ίδια σε μια φάση εφηβείας και ενηλικίωσης. Ήταν πρωτοποριακή ιδέα του πρώην Προέδρου της Βουλής Απόστολου Κακλαμάνη που είχε τη συνέχειά της από την πρώην Πρόεδρο Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη. Περνάει και με τη δική σας παρουσία εδώ σε μια καινούργια εποχή, όπως και όλες οι επόμενες Βουλές των Εφήβων.

Δράττομαι της ευκαιρίας, αναφέροντας τα ονόματα των δύο πρώην Προέδρων της Βουλής, του Απόστολου Κακλαμάνη και της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη, να τους ευχαριστήσω και να τους συγχαρώ και δημόσια για το έργο που επιτελέστηκε στη «Βουλή των Εφήβων».

Να ευχαριστήσω ακόμα την παρουσία σήμερα του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, του κ. Λυκουρέντζου, που είναι απέναντί σας, στα κυβερνητικά έδρανα.

Οφείλω, όμως, να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τα μέλη της Επιτροπής της «Βουλής των Εφήβων» και όσους βρίσκονται σήμερα εδώ και εκείνους που δεν συμμετέχουν πλέον στην Επιτροπή της «Βουλής των Εφήβων», τον πατέρα Μεταλληνό και τις κυρίες και τους κυρίους που είναι διακεκριμένοι πολίτες στους χώρους από τους οποίους προέρχονται.

Να ευχαριστήσω, επίσης και να συγχαρώ τα Υπουργεία, τα οποία συνέτρεξαν για να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα, εδώ, στη Βουλή των Ελλήνων, για να έρθετε όλοι εσείς, τους καθηγητές σε ολόκληρη τη χώρα και όχι μόνον, στην Κύπρο και στον Ελληνισμό της Διασποράς.

Θέλω να ξέρετε ότι συμμετέχετε διακόσιοι εξήντα Έφηβοι Βουλευτές από την Ελλάδα, είκοσι Έφηβοι Βουλευτές από την Κύπρο μας και είκοσι Έφηβοι Βουλευτές από τον Ελληνισμό της Διασποράς.

Να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους συνοδούς, καθηγήτριες και καθηγητές, καθώς και όσους από τους γονείς σας ήρθαν εδώ και να ευχηθώ αυτές τις ημέρες να έχουμε μια δημιουργική δουλειά και εκπαίδευση στους δημοκρατικούς θεσμούς, μέσα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι εργασίες του οποίου, για τη δική σας «Βουλή των Εφήβων», θα αρχίσουν από αύριο το πρωί.

Θέλω, όμως, να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στον πρώην Πρόεδρο της Επιτροπής της «Βουλής των Εφήβων», τον ακαδημαϊκό και σημαντικό διακεκριμένο λογοτέχνη, τον Ιάκωβο Καμπανέλλη, που είναι και ο ίδιος εδώ σήμερα, μαζί μας και να τον ευχαριστήσω χειροκροτώντας τον όλοι μαζί...

(Χειροκροτήματα)

...για όσα σημαντικά προσέφερε όσο χρονικό διάστημα ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής για την «Βουλή των Εφήβων».

(Χειροκροτήματα)

ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 19.27´

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ



Στιγμιότυπο από την Ολομέλεια Υποδοχής των «Εφήβων Βουλευτών» της ΙΒ΄ Συνόδου



Ολομέλεια Υποδοχής



Ολομέλεια Υποδοχής