

Β' ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ «ΕΦΗΒΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Κυρίες και κύριοι, αρχίζει η συνεδρίαση.

Φίλες και φίλοι έφηβοι βουλευτές της Ζ' Συνόδου της Βουλής των Εφήβων, σας καλωσορίζω στη Βουλή των Ελλήνων, στον ιερό αυτό χώρο που χτυπά η καρδιά της ελληνικής δημοκρατίας. Εδώ, τις επόμενες μέρες, εσείς θα έχετε την ευθύνη και τη δυνατότητα να αρθρώσετε το λόγο της νεολαίας, να μιλήσετε δυνατά και καθαρά για όλα όσα την απασχολούν, για όσα την προβληματίζουν, για όσα την απογοητεύουν και για όσα όμως μπορούν να μας εμπνεύσουν περισσότερη αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον του λαού και της πατρίδας μας.

Πάνω από 22.000 συνομήλικοί σας, παίρνοντας μέρος στο πρόγραμμα της Βουλής των Ελλήνων, θέλησαν να βρεθούν σήμερα σε αυτή τη θέση. Εσείς που το επιτύχατε πρέπει να τους εκπροσωπήσετε, να εκπροσωπήσετε τη γενιά σας γνήσια και αυθεντικά. Σε αυτό το χώρο, στην Αίθουσα της Ολομέλειας και στις Επιτροπές της Βουλής, για πέντε μέρες, θα συνυπάρξετε δημιουργικά όλες και όλοι σας. Θα έχετε την ευκαιρία να αναπτύξετε και να συνθέσετε τις απόψεις σας, να ανταλλάξετε τις εμπειρίες σας, να αναδείξετε την πολυμέρεια και την πολυχρωμία των απόψεών σας.

Φίλες και φίλοι, στην είσοδο του 21ου αιώνα η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει νέα και κρίσιμα προβλήματα. Η αποκαλούμενη παγκοσμιοποίηση τείνει να επιβληθεί ως ένα μοναδικό πρότυπο κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης, στο οποίο κυριαρχεί η πλήρης απελευθέρωση των οικονομικών αγορών και τα παγκόσμια επικοινωνιακά και τεχνολογικά δίκτυα. Οι αλλαγές που συντελούνται είναι πρωτόγνωρες και οι προκλήσεις για τους λαούς και τις ηγεσίες τους συγκλονιστικές, γιατί αυτός ο τύπος οργάνωσης συνοδεύεται από τεράστιες αντιφάσεις.

Από τη μία πλευρά είναι γεγονός ότι ο ψυχρός πόλεμος και η ισορροπία του τρόμου, τα τείχη που χώριζαν τους λαούς και τα κράτη σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα και η απειλή μίας παγκόσμιας πυρηνικής καταστροφής ανήκουν στο παρελθόν. Από την άλλη πλευρά, όμως, οι λαοί δεν έγιναν ευτυχέστεροι, οι πολεμικές συγκρούσεις δεν περιορίστηκαν, το διεθνές δίκαιο και το πνεύμα της καταλλαγής και της συνεργασίας δεν κυριαρχούν στις διεθνείς σχέσεις. Αντίθετα, πολλαπλασιάζονται οι εστίες της πολεμικής αντιπαράθεσης, της απειλής και της άσκησης βίας, ενώ εντείνεται η ανισοκατανομή του παγκόσμιου πλούτου μεταξύ φτωχών και πλούσιων χωρών και λαών.

Οι υπανάπτυκτες χώρες υπερχρεώνονται συνεχώς και αντιμετωπίζουν

τεράστια προβλήματα επιβίωσης του πληθυσμού τους από την πείνα και τις επιδημίες. Στις ίδιες τις ανεπτυγμένες χώρες, η ανεργία, η κοινωνική περιθωριοποίηση μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού, η περικοπή των κοινωνικών παροχών, η εγκληματικότητα, ο ρατσισμός, οι κοινωνικές εντάσεις οδηγούν σε αποδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.

Ταυτοχρόνως, ο τύπος οικονομικής ανάπτυξης που κυριαρχεί πλέον, έχει ως συνέπεια τεράστια οικολογικά προβλήματα, που θέτουν σε κίνδυνο τις διάφορες μορφές ζωής στον πλανήτη. Κι όμως, ηγέτιδες οικονομικές δυνάμεις αρνούνται να πάρουν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, όπως δείχνει αδρά η περιπέτεια του πρωτοκόλλου του Κιότο και η αποτυχία μάλλον της διάσκεψης στο Ποχάνεσμποουργκ.

Σήμερα πράγματι διανοίγονται νέες δυνατότητες επικοινωνίας μεταξύ των κρατών, των λαών και των πολιτών τους. Όμως αυτή η νέα ιστορική διαδικασία δεν μπορεί να οδηγεί στην υποτίμηση του ρόλου του εθνικού κράτους που αποτέλεσε το επίτευγμα αιματηρών αγώνων λαών και εθνών ούτε στην υπονόμηση της εθνικής κυριαρχίας κάθε κράτους.

Δεν μπορεί να οδηγεί σε μια ισοπεδωτική πολιτιστική ομοιομορφία και στην υποταγή των πάντων στα συμφέροντα των μεγάλων πολυεθνικών, των ισχυρών παραγόντων μέσω ενημέρωσης, της οικονομικής ολιγαρχίας –παγκόσμιας και εσωτερικής– γιατί μ' αυτό τον τρόπο οδηγούμαστε σε μια μορφή τυπικής δημοκρατίας, που ωθεί τον πολίτη και ιδιαίτερα το νέο άνθρωπο στην ιδιώτευση, στην αδιαφορία για τη συλλογική δράση, στην απογοήτευση για την πολιτική και τους φορείς της.

Φίλες και φίλοι έφηβοι Βουλευτές, πολλοί αυτόκλητοι προφήτες βιάστηκαν να προαναγγείλουν ότι στην εποχή μας ζούμε το τέλος της ιστορίας, το τέλος των ιδεολογιών, το τέλος της πολιτικής. Σε πολλές χώρες και στην Ελλάδα, βεβαίως, παρακολουθούμε μάλιστα μια συνεχή προσπάθεια στην οποία πρωτοστατούν μέσα μαζικής ενημέρωσης, που ελέγχονται από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα με στόχο την απαξίωση της πολιτικής και των κοινοβουλευτικών θεσμών. Δεν ενημερώνουν για τις εργασίες και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, αλλά αναδεικνύουν και μεγιστοποιούν την αρνητική εικόνα και συμπεριφορά, ακόμα και τη γραφικότητα, εκείνων των πολιτικών που χαρακτηρίζονται από έλλειψη σοβαρότητας και υπευθυνότητας ή και από ιδιοτέλεια, χωρίς όμως να τους καταγγέλλουν ρητά στο λαό, για να τον βοηθήσουν στις σωστές επιλογές του.

Αντίθετα, γενικεύουν εφαρμόζοντας τη φασιστική αρχή της συλλογικής ευθύνης σε βάρος ολόκληρου του πολιτικού κόσμου και των θεσμών της δημοκρατίας, όπως είναι η Βουλή και τα κόμματα. Προφανής στόχος όλων αυτών είναι να αποδεχθούμε τις αρνητικές πλευρές της σύγχρονης πραγματικότητας ως νομοτέλεια και να σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για τη βελτίωση ή την ανατροπή τους, να αναθέσουμε σε κάποιους λίγους και ισχυρούς τις αποφάσεις που αφορούν τη ζωή και το μέλλον μας.

Όμως, ευτυχώς για όλους και ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους, που πιστεύω ότι εξακολουθούν να πιστεύουν στην αξία του αγώνα και της ανυστερόβουλης προσφοράς, η πολιτική δεν πέθανε, δεν μετατράπηκε σε μηχανισμό αλλοτρίωσης και μηχανικής διαχείρισης των κοινωνικών ομάδων και των πολιτών. Αντίθετα, η πολιτική αναδύεται παντού, όπου παίρνονται αποφάσεις. Τη δημιουργούμε όλοι μας με την ατομική και τη συλλογική μας γνώμη και παρέμβαση, με τη συμμετοχή στους κοινωνικούς και τους πολιτικούς

αγώνες αξιοποιώντας και απολαμβάνοντας το ρόλο μας ως ενεργών πολιτών μιας σύγχρονης δημοκρατίας.

Σ' αυτό το πνεύμα και την ουσία της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας η Βουλή των Ελλήνων προσκαλεί τους νέους να ασκηθούν μέσα απ' αυτό το πρόγραμμα της Βουλής των Εφήβων, που με τη συμμετοχή χιλιάδων νέων κάθε χρόνο και την ελεύθερη διατύπωση της γνώμης τους, την ελεύθερη και ανόθευτη παρέμβαση τους, αποτελεί έκφραση της πολιτικής στην πιο δημιουργική της διάσταση.

Είναι γεγονός ότι οι καιροί είναι δύσκολοι, ιδιαίτερα για σας τους νέους. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε είναι πιο σύνθετα και πιο δυσεπίλυτα απ' αυτά του χθες. Το πρόβλημα των σπουδών και το αβέβαιο συχνά επαγγελματικό σας μέλλον, η ανεργία, τα ναρκωτικά, το AIDS, η μόλυνση του περιβάλλοντος, η έλλειψη ελεύθερου χρόνου και οι ανθρωπίνες σχέσεις, η απαξίωση και η απουσία οραμάτων, η αβεβαιότητα για το αύριο, ξέρουμε ότι σας απασχολούν συνεχώς, χωρίς να παίρνετε από εμάς ικανοποιητικές απαντήσεις στις ερωτήσεις σας και, κυρίως, λύσεις στα προβλήματά σας.

Σ' αυτά τα προβλήματα, οφείλουμε ως πολιτεία –αλλά κυρίως ως κοινωνία– να δώσουμε απόλυτη προτεραιότητα, να συντονίσουμε τις δράσεις μας, να ζητήσουμε διεξόδους και λύσεις, αλλά στις προσπάθειες αυτές είναι αναγκαία και η δική σας ενεργός και υπεύθυνη συμμετοχή.

Το επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας πρέπει να είναι τα ζητήματα της εκπαίδευσης και της παιδείας στο σύγχρονο κόσμο. Έχουμε ανάγκη από ένα εκπαιδευτικό σύστημα ικανό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες παραγωγικές και τεχνολογικές εξελίξεις, ικανό να προωθήσει την ανάπτυξη ενός ελεύθερου και κριτικού πνεύματος, που συνδέει την επιστημονική, θεωρητική και τεχνολογική γνώση με τον ανθρωπισμό, με την πίστη στις ανθρωπίνες και στις κοινωνικές αξίες. Μόνο όταν η βαθιά θεμελιωμένη γνώση συνδέεται με το ελεύθερο και κριτικό πνεύμα, διαμορφώνονται δημοκρατικοί πολίτες, ικανοί να δώσουν νέα πνοή και να χαράξουν νέες προοπτικές για την κοινωνία και την πατρίδα μας.

Φίλες και φίλοι, την περίοδο αυτή, βρίσκεται –όπως γνωρίζετε και παρακολουθείτε ασφαλώς– στην πρώτη γραμμή του κοινού ενδιαφέροντος το πρόβλημα της τρομοκρατίας που ταλαιπώρησε την ελληνική κοινωνία για είκοσι επτά ολόκληρα χρόνια, διέσυρε διεθνώς τη χώρα και διευκόλυνε με τη δράση της ξένες χώρες να ασκούν πιέσεις και εκβιασμούς –πρόσφατα, μάλιστα, με πρόσχημα την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων– σε βάρος της χώρας μας και των εθνικών μας συμφερόντων.

Δεν υπάρχει καμία λογική στην τυφλή βία, στην τρομοκρατία. Καμία ιδεολογία και κανένα πολιτικό επιχείρημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει δολοφονικές πράξεις. Γι' αυτό και δεν υπάρχει περιθώριο δημοκρατικού διαλόγου με τις δυνάμεις της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, με όσους αφαίρεσαν ανθρωπίνες ζωές και απορφάνισαν οικογένειες, σπέρνοντας το θάνατο στο όνομα του λαού και των συμφερόντων του. Πότε τους έδωσε ο λαός μία τέτοια εντολή;

Η βία και η αυθαιρεσία είναι εχθροί της δημοκρατίας και γι' αυτό, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσουν τα όπλα για την επίτευξη των σκοπών της. Η δημοκρατία έχει ένα μοναδικό όπλο: Το διάλογο! Μπορεί ο δρόμος του διαλόγου να είναι πιο δύσκολος, αλλά είναι ο μόνος ασφαλής! Αυτή η αλήθεια είναι μία από τις λίγες που άντεξαν για χιλιάδες χρόνια!

Στη δημοκρατία υπάρχουν κανόνες, τους οποίους οφείλουν να σέβονται τόσο οι παράγοντες του πολιτικού συστήματος, όσο και οι πολίτες, αφού ο νόμος εκφράζει τη συλλογική βούληση των πολιτών.

Στη δημοκρατία μας η κατοχύρωση των ατομικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών, η ελεύθερη πρόσβαση στις πηγές της γνώσης και στους θεσμούς της εξουσίας, η λειτουργία του κράτους ως εγγυητή του δημόσιου συμφέροντος αποτελούν βασικούς όρους, για να μπορούν να αμβλύνονται οι κοινωνικές και οικονομικές διαφορές μεταξύ των πολιτών, ώστε να μην επικρατούν σε βάρος του πολίτη οι οικονομικά ισχυροί, οι πολιτικοί καιροσκόποι και οι κάθε είδους αυτόκλητοι σωτήρες.

Φίλες και φίλοι, Έφηβοι Βουλευτές, η Βουλή των Εφήβων αποτελεί πια έναν καταξιωμένο θεσμό. Παράγει γνήσια γεγονότα και αποτυπώνει τις ιδεολογικές αναζητήσεις και τους γόνιμους προβληματισμούς των νέων.

Δημιουργήθηκε και υπάρχει επί επτά χρόνια και θα συνεχίσει να υπάρχει ως ένα βήμα ανάδειξης των αυθεντικών απόψεων της νέας γενιάς και όχι οιωνδήποτε τρίτων, που θα επιθυμούσαν ενδεχομένως, ασεβώντας και προς εσάς και προς το θεσμό αυτό, να χρησιμοποιηθεί ως βήμα μεταφοράς των δικών τους απόψεων.

Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει σε εσάς, τους νέους, τη δυνατότητα να μιλήσετε ελεύθερα και γνήσια και ακόμα να γνωριστείτε μεταξύ σας, οι νέοι και οι νέες από τα σχολεία της Ελλάδας με τους συνομηλίκους σας από την Κύπρο και τον απόδημο ελληνισμό.

Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε και φέτος τους νέους, που ήρθαν εδώ, και από τις πέντε ηπείρους εκπροσωπώντας τον απόδημο ελληνισμό.

Πιο ξεχωριστά, όμως, επιτρέψτε μου να χαιρετίσω εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων, εκ μέρους όλων μας, πιστεύω, τα παιδιά που μας ήρθαν από τη μαρτυρική μας Κύπρο. Θέλουμε να τους διαβεβαιώσουμε ότι ο ελληνισμός θα συνεχίσει να αγωνίζεται ως την τελική δικαίωση με την αποκατάσταση της ενιαίας, ελεύθερης και ανεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας.

Θέλω, επίσης, να τους διαβεβαιώσω ότι η Βουλή των Ελλήνων δεν πρόκειται να επικυρώσει οποιαδήποτε συνθήκη διεύρυνσης, αν δεν θα περιλαμβάνει την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εύχομαι σε όλες και όλους σας να ζήσετε ως Έφηβοι Βουλευτές μία μοναδική και πολύτιμη εμπειρία και να δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας στις Επιτροπές αύριο, τη Δευτέρα, την Τρίτη και στην Ολομέλεια εδώ την Τετάρτη. Με το τέλος των εργασιών αυτής της Συνόδου εύχομαι να επιβεβαιώσετε και εσείς, όπως το έκαναν οι Έφηβοι Βουλευτές προηγούμενων Συνόδων, πως η νέα γενιά είναι πραγματικά μία δύναμη ελπίδας και αισιοδοξίας για το αύριο αυτού του τόπου.

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Ζωηρά και παρατεταμένα χειροκροτήματα)

Θα καλέσω τώρα να χαιρετίσει την Ζ' Σύνοδο της Βουλής των Εφήβων ο φίλος όλων μας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Βουλή των Εφήβων» ο συγγραφέας κ. Αντώνης Σαμαράκης.

(Ορθιοι όλοι οι Έφηβοι Βουλευτές χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταμένα)

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ: Υπάρχει η ζωή πριν από το θάνατο; Αυτό δεν είναι απλώς ένα γκράφιτι από χέρι νέου ανθρώπου σε δρόμο της Αθήνας.

Είναι η κραυγή αγωνίας των παιδιών και των νέων αντίκρου στο εφιαλτικό πανόραμα του κόσμου μας.

Ποια ζωή ζούμε πριν από το θάνατό μας; Με ποια ποιότητα και με ποιο όραμα; Μέσα στη γοητεία της ζωής υπάρχουν ασχήμιες που πληγώνουν την ανθρωπιά και μέσα στην ομορφιά της φύσης επεμβαίνουν οι άνθρωποι και απειλούν την ίδια την ύπαρξη της ζωής στον πλανήτη. Αξίζει να ζούμε αυτήν τη ζωή αληθινά κι όχι απλώς να διεκπεραιώνουμε τα εικοσιτετράωρά μας. Ζωή άξια να τη ζει κανείς υπάρχει, όταν έχουμε όραμα και αγωνιζόμαστε να το πραγματώσουμε.

Είστε σήμερα εδώ για να μεταδώσετε και σε εμάς το δικό σας όραμα ζωής. Για μιαν ακόμη φορά έχετε δίκιο: αυτός ο κόσμος πρέπει να αλλάξει. Είναι ένας κόσμος με πολλούς νόμους, αλλά χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη.

Τώρα μόλις ο Πρόεδρος της Βουλής, ο αγαπημένος μας Απόστολος Κακλαμάνης, ρεαλιστής όπως πάντα, ανάμεσα στα προβλήματα που αντιμετωπίζετε, μίλησε για την ανεργία. Τα τελευταία, εντελώς πρόσφατα στοιχεία, δείχνουν δυστυχώς ότι η ανεργία των νέων αυξάνεται συνεχώς.

Ο κόσμος μας είναι ένας κόσμος χωρίς ευαισθησία και τρυφερότητα, χωρίς την ομορφιά της δικής σας ψυχής. Πώς θα μπορούσε ο κόσμος να γίνει όπως ένα νέο παιδί, με την αγνότητα και τη δίψα για τα τρία μεγάλα ιδανικά που η ανθρωπότητα κυνηγάει αιώνες τώρα, την ειρήνη, την ελευθερία, την κοινωνική δικαιοσύνη;

Μια προσπάθεια προς αυτό το όνειρο είναι η Βουλή των Εφήβων. Η Βουλή των Εφήβων, πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Απόστολου Κακλαμάνη, είναι ένα βήμα ελεύθερης ανάπτυξης ιδεών και συναισθημάτων, ένα βήμα διαλόγου, μία άσκηση δημοκρατίας.

Μαζί με όλα τα μέλη της Επιτροπής του προγράμματος «Βουλή των Εφήβων», σας καλωσορίζουμε σήμερα. Μιλάμε για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και για την αύξηση της θερμοκρασίας στη φύση. Εδώ, όμως, μία ολόκληρη ανθρωπότητα κρυώνει, παγώνει, την έχουν στην κατάψυξη. Δεν υπάρχει, λοιπόν, ελπίδα; Μόνο εσείς τα παιδιά, οι νέοι, μπορείτε να της δώσετε το φως της ζωής.

Γεια σας, παιδιά.

(Όρθιοι όλοι οι Έφηβοι Βουλευτές χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταμένα)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Φίλες και φίλοι Έφηβοι Βουλευτές, λύεται η συνεδρίαση.

Ώρα λήξης: 18.55'

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

