

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (1^ο ΤΜΗΜΑ)

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Στην Αθήνα σήμερα, 5 Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00', στην Αίθουσα Αθανασίου Παν. Τσαλδάρη (223) του Μεγάρου της Βουλής, συνεδρίασε η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων (1^ο Τμήμα) της Βουλής των Εφήβων, υπό την προεδρία του Βουλευτή Α΄ Πειραιώς, κ. Παναγιώτη Μελά και του Βουλευτή Ν. Αττικής, κ. Μαυρουδή Βορίδη, με αντικείμενο την εξέταση των θεμάτων: «Βία και Εγκληματικότητα» και «Ναρκωτικά», που περιλαμβάνονται στη Σύνοψη Κειμένων των μαθητών της Β΄ Τάξης των Λυκείων (Ενιαίων, Δημοσίων, Ιδιωτικών, Ημερησίων, Εσπερινών, Ειδικών, Μουσικών και Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις) της Ελλάδας, της Κύπρου και της αντίστοιχης τάξης των Ελληνικών Σχολείων του Εξωτερικού και των μαθητών της τελευταίας τάξης του Α΄ Κύκλου των Τ.Ε.Ε. (Δημοσίων, Ιδιωτικών, Ημερησίων, Απογευματινών, Εσπερινών, Ειδικών) της Ελλάδας, καθώς και των μαθητών της Β΄ Τάξης των Τεχνικών Σχολών της Κύπρου, που συμμετείχαν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Βουλή των Εφήβων, ΙΔ΄ Σύνοδος 2008 – 2009.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής συμμετείχαν οι Έφηβοι Βουλευτές: Αλεξάκης Αθανάσιος – Θεοδόσιος (Νομός Φθιώτιδας), Αλ – Σεχ Σαΐντα (Αίγυπτος), Αμάλανη Άννα (Επικράτεια, Δραστηριότητες), Ανδριώτη Ειρήνη – Μαρία (Νομός Κέρκυρας), Αντωνάκος Ανδριανός (Α΄ Πειραιά), Ανυφαντή Ασημίνα (Νομός Καρδίτσας), Αρακαδάκης Νεκτάριος (Νομός Λασιθίου), Αρβανίτη Μαρία (Β΄ Αθήνας), Αριστάρχου Αικατερίνη (Κύπρος), Αριστείδου Ευθαλία (Νομός Ημαθίας), Ασημακοπούλου Δέσποινα (Νομός Χανίων), Βασιλοπούλου Ελένη (Νομός Ηλείας), Βαχαβιώλου Φλωρεντία (Νομός Λακωνίας), Βιδάλη Αγγελική (Νότιος Αφρική), Βουρτσάνη Αικατερίνη (Νομός Ηλείας), Γαλανοπούλου Ελπίδα (Νομός Δράμας), Γεωργίου Ελένη (Κύπρος), Γιακουμπίδου Μαρία (Γερμανία), Γιαννούλη Αικατερίνη (Νομός Αχαΐας), Γκαραβέλης Αθανάσιος (Νομός Κοζάνης), Γκογκάκης Νικόλαος (Νομός Κορινθίας), Γκουντή Αικατερίνη (Νόμος Λάρισας), Γκούρλας Γεώργιος (Καρδίτσας), Γκούτσιου Ελένη (Β΄ Αθήνας), Γλυκοφρύδη Άννα (Νομός Σάμου), Γοργολίτσα Αποστολία (Επικρατείας, Δραστηριότητες), Δαγρέ Δήμητρα (Νομός Κορινθίας), Δημητρίου Λουκία – Μαρία (Κύπρος), Δημουλάκη Αναστασία (Νομός Ευβοίας), Ελμάζι Πάολα (Β΄ Αθήνας), Ζακυνθινός Γεώργιος (Νομός Λευκάδας), Ζαρκαδούλας Θεόδωρος (Επικρατείας, Ειδικά), Ζήση Χριστίνα (Νομός Ροδόπης), Ζλατίνη Ευαγγελία (Νομός Ξάνθης), Ζωγράφος Απόστολος (Νομός Ευβοίας), Θεοφάνους Χριστίνα (Κύπρος), Ιωάννου Μιχάλης (Κύπρος), Ιωάννου Σαββίνα (Κύπρος), Καλαϊτζίδης Θρασύβουλος – Ιωάννης (Νομός Μαγνησίας), Καπετανοπούλου Ασπασία (Επικρατείας, Ειδικά), Καπρανά Ελένη (Νομός Μαγνησίας), Καραγεώρας Ευάγγελος (Νομός Χαλκιδικής), Καραμπέτσος Φώτης (Α΄ Αθήνας), Καστάνη Ζωή (Α΄ Πειραιά), Καστάνη Αικατερίνη (Νομός Αττικής), Κατσώνη Παρασκευή (Νομός Αττικής), Κολιού Ευτυχία (Νομός Φθιώτιδας), Κουβατσίδου Γαρυφαλλιά (Νομός Κιλκίς), Κούη Ευαγγελία – Παναγιώτα (Β΄ Αθήνας), Κουκαρούδη Δήμητρα (Νομός Κοζάνης) και Κυπαρίσση Αναστασία (Νομός Αττικής).

Στη συνεδρίαση παρέστη το μέλος της Επιτροπής του Προγράμματος Βουλή των Εφήβων κυρία Φανή Πετραλιά, δημοσιογράφος.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθε και ο κ. Ευάγγελος Χρυσός, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, καθηγητής Πανεπιστημίου.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Καλή σας μέρα, αρχίζει η συνεδρίασή μας.

Κυρίες και κύριοι Έφηβοι Βουλευτές, σας καλωσορίζω στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Ονομάζομαι Παναγιώτης Μελάς, είμαι Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α΄ Περιφέρεια Πειραιά και Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Μαζί μας είναι ο συνάδελφος Βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Βορίδης.

Για ενημέρωσή σας θα σας πω ότι οι Διαρκείς Επιτροπές της Βουλής είναι έξι και απαρτίζονται από Βουλευτές όλων των κομμάτων αναλογικά. Στις Επιτροπές αυτές συζητούνται νομοσχέδια, προτάσεις νόμων, αλλά και άλλα θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων που ανήκουν στην κάθε Επιτροπή. Στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, που, όπως σας είπα, είμαι Πρόεδρος, υπάγονται τα Υπουργεία Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών και κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων παρευρίσκεται ο αρμόδιος Υπουργός ή Υφυπουργός. Κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων καλούνται και φορείς, δηλαδή άτομα, πολίτες, που έχουν σχέση με το συζητούμενο νομοσχέδιο και συζητούνται τα θέματα που αφορούν στο νομοσχέδιο. Στη συνέχεια, αφού το νομοσχέδιο τελειώσει και ψηφιστεί από τη Διαρκή Επιτροπή, πηγαίνει στην Ολομέλεια. Κατά στη συζήτηση των νομοσχεδίων -μπορείτε και εσείς να έχετε παρακολουθήσει, είτε από το κανάλι της Βουλής, είτε από τα άλλα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης- μπορεί να υπάρχουν σκληρές αντιπαραθέσεις, διαφορετικές απόψεις μεταξύ των Βουλευτών. Δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε από αυτές, γιατί και αυτές ακόμη είναι ένα βήμα της Δημοκρατίας. Πολλές φορές μέσα από τις αντιπαραθέσεις, από τις διαφορετικές απόψεις, γίνεται μία σύνθεση απόψεων για το καλό της κοινωνίας. Είμαι βέβαιος ότι και σήμερα, εδώ στην Επιτροπή μας, αλλά και στις άλλες Επιτροπές, από εσάς, τα νέα παιδιά, τους Εφήβους Βουλευτές θα κατατεθούν σκέψεις, απόψεις και προτάσεις που μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους, αλλά στόχος, πιστεύω, θα είναι ένας: Η βελτίωση των προβλημάτων της κοινωνίας. Θα ακουστούν όλες οι απόψεις με ιδιαίτερη προσοχή, γιατί εσείς εκφράζετε όχι μόνο το παρόν, αλλά και το μέλλον αυτού του τόπου.

Θέλω να σας συγχαρώ όλους σας -και εσάς, αλλά και τους άλλους Εφήβους Βουλευτές που είναι στις άλλες Επιτροπές- γιατί περνώντας επιτυχώς τις διαδικασίες, επιλεχθήκατε μεταξύ χιλιάδων μαθητών να έρθετε

εδώ στη Βουλή, στο ναό της Δημοκρατίας. Και πιστεύω ότι μπαίνοντας στο Κοινοβούλιο θα αισθανθήκατε ένα δέος, μία συγκίνηση, όπως το αισθανόμαστε και εμείς, οι εκλεγμένοι από το λαό Βουλευτές, όταν μπαίνουμε για πρώτη φορά στη Βουλή.

Σας εύχομαι να έχετε μία επιτυχημένη πορεία στη ζωή σας, επιστημονική, επαγγελματική, κι αν κάποιος από εσάς στο μέλλον θελήσουν να έρθουν ως εκλεγμένοι Βουλευτές από το λαό στη Βουλή, να το πετύχουν.

Οι Βουλευτές –το γνωρίζετε- εκλέγονται από το λαό και εργάζονται για το λαό. Οφείλουν να θέτουν το συμφέρον του λαού πάνω από όλα, πάνω και από το ατομικό τους συμφέρον. Πρέπει να αγωνίζονται για τη βελτίωση, για τη θεραπεία των προβλημάτων της κοινωνίας. Και χρησιμοποιώ τη λέξη «θεραπεία», διότι είμαι και γιατρός και μπορώ να πω ότι η ιατρική και η πολιτική είναι δύο δρόμοι παράλληλοι. Η ιατρική θεραπεύει τα σωματικά προβλήματα του ατόμου, η πολιτική θεραπεύει τα κοινωνικά προβλήματα.

Η εισηγήτρια κ. Βουρτσάνη Αικατερίνη θα μιλήσει για έξι λεπτά. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, όσοι θέλετε από εσάς, θα δώσετε το όνομά σας στο Γραμματέα, για να μπορέσετε μετά να μιλήσετε. Εσείς θα μιλήσετε για τρία λεπτά. Βάζουμε χρόνο, διότι πρέπει να γνωρίζετε ότι και εμείς στη Βουλή, στις Επιτροπές, όταν μιλάμε, ο χρόνος είναι συγκεκριμένος, δεν μπορούμε να μιλάμε για απεριόριστο χρόνο. Έτσι, λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσετε και εσείς στο χρόνο που σας είπα.

Κατόπιν κλήρωσης, θα έρθουν να συμπροεδρεύσουν ο Έφηβος Βουλευτής Αντωνάκος Αδριανός και η Έφηβος Βουλευτής Καστάνη Αικατερίνη.

Ας έλθουν να καθίσουν εδώ τα δύο άτομα.

Μετά θα δώσουμε το λόγο σε κάποιους άλλους Έφηβους Βουλευτές που θα θέλουν να μιλήσουν.

Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Βουρτσάνη, ο κ. Βορίδης, ο συνάδελφος του ΛΑΟΣ, θα σας πει δύο λόγια.

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι η συνεδρίαση αυτή έχει μία πρόσθετη ιδιαιτερότητα υπό την έννοια ότι τυπικώς αναμένουμε τη Δευτέρα τη διάλυση της Βουλής, άρα αυτή εδώ είναι μία από τις τελευταίες της συνεδριάσεις.

Να σας καλωσορίσω στο κτήριο του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία να συνεκτιμήσετε στο βαθμό που το μπορείτε και στο βαθμό που το θέλετε, ότι μερικά από τα κρίσιμότερα πράγματα για την τύχη αυτού του τόπου έχουν αποφασιστεί σε αυτό το συγκεκριμένο κτήριο. Επομένως, είναι ένα κτήριο γεμάτο και βαρύ από ιστορία. Υποθέτω ότι αυτή η διαδικασία στην οποία θα συμμετάσχετε τώρα εδώ, θα προσπαθήσει να σας εξοικειώσει με έναν στοιχειώδη τρόπο με αυτό που είναι η κοινοβουλευτική διεργασία, την οποία λίγοι ξέρουν. Εγώ πριν από δύο χρόνια δεν την ήξερα τη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική διαδικασία, παρότι είχα ασχοληθεί πολύ καιρό με την πολιτική. Λίγοι ξέρουν, γιατί ο περισσότερος κόσμος έχει μία εικόνα για την πολιτική, η οποία είναι η δημόσια εικόνα, είναι η εικόνα της δημόσιας αντιπαράθεσης, είναι η τηλεοπτική εικόνα. Εδώ θα δείτε –ας το πω- τη θεσμική εικόνα της πολιτικής αντιπαράθεσης, την τυπική εικόνα της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ορισμένες φορές είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα και νομίζω ότι θα προκύψει και από τις συζητήσεις και ορισμένες φορές δεν είναι ενδιαφέροντα, όπως όλα τα πράγματα στη ζωή. Παρά ταύτα νομίζω ότι το σημαντικό είναι, ότι τελικώς εδώ μέσα διαμορφώνεται αυτό που είναι η πολιτική σύνθεση των απόψεων, από εδώ βγαίνουν οι νόμοι και με τους νόμους ουσιαστικά διαμορφώνεται η πραγματικότητα της κοινωνίας μας.

Σε αυτήν τη διεργασία αξιοποιήστε αυτό το Σαββατοκύριακο το οποίο έχετε, ώστε να αποκομίσετε όσα περισσότερα μπορείτε. Νομίζω ότι είναι πάντοτε μία ενδιαφέρουσα εμπειρία αυτή.

Η μόνη παραίνεση που κάνω πάντοτε στους Έφηβους Βουλευτές, είναι να προσπαθήσετε να είστε όσο πιο κοντά στον εαυτό σας γίνεται. Αυτό που θέλετε να πείτε, πείτε το μέσα από την καρδιά σας, αποφύγετε τις προκατασκευές, αποφύγετε τα κλισέ είτε της τηλεοράσεως, είτε και των δασκάλων σας, είτε ακόμα και των πολιτικών, μιλήστε με το δικό σας τρόπο και μέσα από αυτό βγαίνει ένας ζωντανός διάλογος και μέσα από τον ζωντανό διάλογο βγαίνουν αλήθειες και πολλές φορές βγαίνουν και ενδιαφέρουσες συνθέσεις.

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ευχαριστώ πολύ τον κ. Βορίδη.

Το λόγο έχει η Εισηγήτρια, Έφηβος Βουλευτής, κυρία Βουρτσάνη Αικατερίνη, η οποία κατάγεται από το Νομό Ηλείας, για έξι λεπτά.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑΝΗ (Εισηγήτρια-Ν. Ηλείας): Αξιότιμοι Βουλευτές, αγαπητοί Έφηβοι Βουλευτές, κυρίες και κύριοι, δεν είναι τυχαίο ότι η πλειοψηφία των μαθητών ασχολήθηκε με θέματα που εμπνέονται στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Είναι γεγονός ότι τους απασχόλησαν ιδιαίτερα τα ναρκωτικά, αλλά και η βία και η εγκληματικότητα. Πρόκειται για ένα κοινωνικό φαινόμενο - η βία και η εγκληματικότητα - που εκφράζεται με διάφορους τρόπους.

Η έξαρση της βίας προσλαμβάνει τεράστιες διαστάσεις σε όλες τις κοινωνίες. Η βία δεν είναι μία πρωτόγνωρη κατάσταση ούτε κοινωνικό προϊόν του 20^{ου} αιώνα. Συνοδεύει την ιστορία του ανθρώπου σε όλες τις φάσεις με διάφορες μορφές και εντάσεις. Τον κυριότερο λόγο για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού έχουν η οικογένεια, η πολιτεία και η παιδεία.

Κατ' αρχάς, οι γονείς πρέπει να αφιερώνουν χρόνο στα παιδιά τους, να ενδιαφέρονται και να συζητούν για τα προβλήματα που τα απασχολούν, να ορίζουν πρότυπα συμπεριφοράς, να ελέγχουν τις συναναστροφές τους και να είναι συνεχώς μαζί τους.

Επίσης, η οικογένεια έχει μεγάλη ευθύνη. Γι' αυτό θα πρέπει να ενδυναμωθούν οι θεσμοί της οικογένειας, για να καλλιεργηθεί ο σεβασμός, η αλληλοκατανόηση και η ανεκτικότητα.

Σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού έχει και η πολιτεία, η οποία οφείλει να μεριμνήσει για την καταπολέμηση της ανεργίας, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της πόλης, την ίδρυση κέντρων νεότητας, ψυχαγωγίας, άθλησης.

Η πολιτεία θα πρέπει να δώσει έμφαση όχι μόνο σε μέτρα πρόληψης του φαινομένου αυτού αλλά και στην καταπολέμηση των προβλημάτων, αφού αυτά παρουσιαστούν. Ακόμα, η πολιτεία θα πρέπει να φροντίσει ώστε να υπάρχουν περισσότερες περιπολίες αστυνομικών, ώστε να προλαμβάνουν το πρόβλημα.

Όσον αφορά το σχολείο, θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος, όπου θα έχει ως κύριο στόχο τη διδαχή ηθικών αξιών και όχι στεγνής γνώσης. Θα πρέπει να υπάρξει ανθρωποκεντρική παιδεία και όχι τεχνοκρατική. Ακόμα, θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι μαζί για να υπάρξει μία κατάλληλη αντιμετώπιση στο φαινόμενο της βίας-εγκληματικότητας, ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να το καταπολεμήσουμε αυτό.

Τα ναρκωτικά είναι ακόμα ένα φαινόμενο που μαστίζει την εποχή μας. Το φαινόμενο των ναρκωτικών μπορεί να καταπολεμηθεί από την πολιτεία κατά κύριο λόγο με την εκστρατεία ενημέρωσης των νέων για τις συνέπειες από τη χρήση των ναρκωτικών και με συνεργασία των αρμόδιων φορέων.

Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει δημιουργία περισσότερων κέντρων απεξάρτησης και ψυχολογικής υποστήριξης. Σημασία δεν έχει μόνο η πρόληψη, αλλά και η αντιμετώπιση του φαινομένου, αφού αυτό παρουσιαστεί.

Ακόμα θα πρέπει να υπάρξουν αυστηρότεροι έλεγχοι για παρεμπόδιση της παράνομης εισαγωγής των ναρκωτικών. Να υπάρξουν κέντρα νεότητας για υγιή απασχόληση των νέων στον ελεύθερό τους χρόνο, όπως είναι ο αθλητισμός, το θέατρο, η μουσική και άλλα. Οι περιπολίες των αστυνομικών έξω από τα σχολεία, και γενικότερα σε όλες τις περιοχές θα πρέπει να είναι συχνές.

Όσον αφορά το σχολείο, θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση των μαθητών από τους καθηγητές για τις συνέπειες της χρήσης των ναρκωτικών. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξουν ειδικοί ψυχολόγοι και να βρίσκονται στο σχολείο επί καθημερινής βάσης, για να βοηθούν τα παιδιά που κάνουν ήδη χρήση, αλλά και για να βοηθούν τα υπόλοιπα παιδιά να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους με συζήτηση, διάλογο και όχι μέσω των ναρκωτικών.

Η πρόληψη μπορεί να επιτευχθεί μέσω του σχολείου από σχολικά προγράμματα, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων.

Σημαντικό ρόλο έχει και η οικογένεια στην καταπολέμηση του φαινομένου αυτού. Η οικογένεια έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τα παιδιά.

Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει αγάπη και βοήθεια προς τους χρήστες από το κοινωνικό και οικογενειακό τους περιβάλλον. Θα πρέπει να μην συλλαμβάνονται οι χρήστες, αλλά οι έμποροι. Να καταστρέφονται οι φυτείες και να αποδεχόμαστε τους χρήστες. Πρέπει να υπάρξει τόνωση της προσωπικότητας των χρηστών και να υπάρχει άμεση βοήθεια, ώστε να αποφευχθούν τέτοια δείγματα συμπεριφοράς.

Επίσης, θα πρέπει να υπάρχουν επιμορφωμένοι καθηγητές στα σχολεία, ώστε να υπάρχουν και προγράμματα εκτός διδακτικών ωρών που να συμβουλεύουν τα παιδιά για τις συνέπειες, ώστε να μην γίνουν αργότερα χρήστες.

Σας ευχαριστώ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ευχαριστώ κι εγώ την Εισηγήτρια, Έφηβο Βουλευτή, κυρία Βουρτσάνη Αικατερίνη, η οποία ασχολήθηκε με δύο πολύ σοβαρά θέματα της κοινωνίας μας, τη βία και τα ναρκωτικά. Μπορώ να πω ότι οι απόψεις που κατέθεσε είναι πράγματι σοβαρές και υλοποιούμενες και θα μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση που υπάρχει σήμερα.

Ποιος άλλος Έφηβος Βουλευτής θέλει να μιλήσει; Δώστε τα ονόματά σας στον Γραμματέα.

ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ (Α΄ Αθήνας): Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπεται;

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Παρακαλώ.

ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ (Α΄ Αθήνας): Κύριε Πρόεδρε, πρέπει μέσα σε τρία λεπτά να μιλήσουμε και για τα δύο θέματα, ή για το κάθε ένα θέμα;

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Είναι τρία λεπτά και για τα δύο θέματα, αλλά θα υπάρξει εκ μέρους μου ανοχή, να μιλήσετε λίγο περισσότερο, ώστε τις σκέψεις σας να τις ολοκληρώσετε όλες.

Το λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής Βαχαβιώλου Φλωρεντία από το νομό Λακωνίας. Να μας πει από ποιο μέρος της Λακωνίας είναι γιατί κι εμείς είμαστε από τη Λακωνία.

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΥ (Ν. Λακωνίας): Είμαι από τη Σπάρτη, κύριε Πρόεδρε.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κύριοι Βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι Έφηβοι Βουλευτές, η βία και εγκληματικότητα, είναι δύο λέξεις έντονα δεμένες μεταξύ τους, αφού το έγκλημα είναι συνέπεια και εξέλιξη της βίας. Όλοι συμφωνούμε ότι υπάρχει βία στο οικογενειακό περιβάλλον, το σχολείο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα γήπεδα. Ακόμα υπάρχει και η βία που έχει ως στόχο την ψυχολογική μας φθορά. Ποιος, όμως, κάνει λόγο για τη βία και την εγκληματική της διάσταση στο χώρο της Αστυνομίας και των κοινωνικοπολιτικών φορέων; Το οργανωμένο έγκλημα σ' όλες τις εκφάνσεις του έχει αποδειχθεί διεθνώς πως δεν μπορεί να ανθίσει και να αποδώσει αν δεν απολαμβάνει κάποιες προστασίες από στελέχη υπηρεσιών που έχουν ως ευθύνη τη δίωξή του.

Κοιτάζοντας το θέμα πιο συγκεκριμένα, χωρίς περιπλοκίες και ασάφειες, το οργανωμένο έγκλημα και η διαφθορά των δημόσιων λειτουργών και της πολιτικής τάξης όπως είναι χαρακτηριστικά το σύστημα υγείας, πολεοδομίας, εφορίας, αλλά και δικαστών, συνηγόρων, μέχρι και σωφρονιστικών υπαλλήλων, μηχανισμών

απαραίτητων για τη λειτουργία του συστήματος, αναπτύσσεται υπηρετώντας με διαχρονική πίστη τα εκάστοτε πολιτικά, κομματικά και οικονομικά συμφέροντα. Η ύπαρξη, λοιπόν, ακραίων μορφών βίας και εγκληματικότητας είναι αποτέλεσμα μιας τέτοιας κατάστασης, συνεπώς είναι απαραίτητη η ενεργή και ουσιαστική μας δράση.

Πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η αναγνώριση και η παραδοχή του, καθώς και η ουσιαστική θέληση για βελτίωσή του χωρίς αναβολές, χωρίς παραμορφώσεις. Αναγκαία είναι η επανατοποθέτηση όλων μας απέναντι στις ανάγκες του ελληνικού κράτους. Επιμένω αρκετά σ' αυτό το σημείο διότι πιστεύω ότι η συνειδητοποίηση της ευημερίας της κοινωνίας λειτουργεί ως κριτήριο για την πνευματική μας υπεροχή, καθώς και για την πολιτιστική μας ανάπτυξη.

Η πολιτεία έχει ευθύνη για την έξαρση των φαινομένων κοινωνικής παθογένειας. Είναι αναγκαία η εξασφάλιση ενός δικτύου ελέγχων και εκσυγχρονισμού που θα «θεραπεύει» άμεσα τις όποιες παθογένειες εμφανίζονται είτε λόγω δομών, είτε λόγω προσωπικών αδυναμιών.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να τονίσω πως κάθε εξουσία είναι νόμιμη, όταν είναι προϊόν των ανθρώπινων αναγκών, όταν δηλαδή εξασφαλίζει την κοινωνική συμβίωση και διασφαλίζει με αμοιβαιότητα και ισορροπία τα συμφέροντα των πολιτών. Η βία και η εγκληματικότητα στον 21^ο αιώνα αναπτύσσονται διαρκώς και αν μείνουμε αδρανείς, το μέλλον σκιαγραφείται δυσοίωνα.

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ευχαριστούμε πολύ.

Το λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής Κουκαρούδη Δήμητρα από το νομό Κοζάνης.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΚΑΡΟΥΔΗ (Ν. Κοζάνης): Όπως όλοι ξέρουμε, τα ναρκωτικά είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα της κοινωνίας μας, όμως κατά την άποψή μου η απλή ενημέρωση δεν αρκεί, οπότε προτείνω το σχολικό πρόγραμμα να εμπλουτιστεί με μία ή δύο διδακτικές ώρες, όπου ειδικοί ψυχολόγοι θα έρχονται κοντά στα παιδιά και μέσω διάφορων δραστηριοτήτων θα τα βοηθούν να γνωρίσουν τις δεξιότητές τους και τον ίδιο τους τον εαυτό. Μέσω αυτού του προγράμματος τα παιδιά θα έρχονται πιο κοντά μεταξύ τους, δεν θα απομονώνονται και δεν θα χρειάζεται να πέφτουν σε κακές συνήθειες και να μπαίνουν σε κακές παρέες γιατί είναι κι αυτός ένας λόγος που κάποια παιδιά πέφτουν στα ναρκωτικά.

Επίσης, είναι ευρέως γνωστό ότι όταν κάποιος πέσει στα ναρκωτικά είναι πολύ δύσκολο να απεξαρτηθεί, οπότε πιστεύω πως το καλύτερο μέτρο είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να μη χρειαστεί να πάρουν αυτές τις βλαβερές ουσίες, να προλάβουμε αυτό το πρόβλημα. Έτσι πιστεύω ότι θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.

Σας ευχαριστώ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Το λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής Κυπαρίσση Αναστασία από την Αττική.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ (Ν. Αττικής): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κύριοι Βουλευτές, αγαπητοί Έφηβοι Βουλευτές, ως Έφηβη Βουλευτής κλήθηκα εδώ για να εκφράσω τις απόψεις μου σχετικά μ' ένα θέμα που απασχολεί τη σημερινή συνεδρίαση, τη βία και την εγκληματικότητα, φαινόμενα που είναι ιδιαίτερα έντονα στη σύγχρονη εποχή. Η βία, αυτή η σύγχρονη θεά που ο Έγκελς αποκαλούσε «μαμή της ιστορίας», φαίνεται πως εγκαταστάθηκε για τα καλά στη χώρα, διανύοντας εδώ την περίοδο του τοκετού της.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν θέλουμε και αν μπορούσαμε να εξαλείψουμε ή έστω να περιστείλουμε τη βία στην κοινωνία, δεν θα πρέπει να περιοριστούμε στα επιφανόμενα, αλλά να στραφούμε στα αίτια που την προκαλούν. Στη μελέτη των αιτίων το πρώτο που θα πρέπει να αναφερθεί είναι το «γκρέμισμα» των ηθικών αξιών και η απουσία σταθερών από την κοινωνία. Στα παραπάνω πρέπει να προστεθούν οι κοινωνικές αντιξοότητες, καθώς και τα στενά περιθώρια πραγματοποίησης των ονείρων, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, ενώ η αβίωτη ζωή στις πόλεις και ο άκρατος ανταγωνισμός εντείνουν το πρόβλημα.

Όλα τα παραπάνω συντελούν, ώστε ο πολίτης να νιώθει φόβο, ανασφάλεια και να έχει την αίσθηση ότι ζει κάτω από μία μόνιμη απειλή. Ο ψυχισμός του λεηλατείται. Η δημοκρατία διέρχεται κρίση, με αποτέλεσμα να υποχρεώνεται να θεσμοθετεί αυστηρούς νόμους και να λειτουργεί αυταρχικά και ελεγκτικά χρησιμοποιώντας κάμερες και συστήματα παρακολούθησης. Μία κοινωνία βίαιη παράγει βία.

Έχοντας, λοιπόν, κατανοήσει ότι η βία είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα που ταλανίζουν τη χώρα μας, κρίνω απαραίτητο να κάνω ορισμένες προτάσεις απ' αυτό το βήμα με την ελπίδα ότι η κατάσταση ίσως βελτιωθεί.

Ο πρώτος φορέας που είναι ανάγκη να δραστηριοποιηθεί είναι φυσικά η οικογένεια. Είναι απαραίτητο οι γονείς να δώσουν στα παιδιά τους τη συναισθηματική κάλυψη που χρειάζονται και να τα γαλουχήσουν με υψηλές αξίες προκειμένου οι ανήλικοι να αποκτήσουν ανθεκτική, ισχυρή και ισορροπημένη προσωπικότητα που θα μείνει ανεπηρέαστη από εξωτερικά ερεθίσματα παθολογίας. Ταυτόχρονα, οι γονείς πρέπει να αποτελούν πρότυπα, αποφεύγοντας τόσο την αυταρχικότητα όσο και την υπερβολική επιείκεια.

Εκτός από την οικογένεια σημαντικό είναι και το κράτος να λάβει κάποια μέτρα για να εξαλειφθούν η βία και η εγκληματικότητα. Έτσι ωφέλιμη θα ήταν η δημιουργία ειδικών ψυχολογικών προγραμμάτων αλλά και προγραμμάτων κοινωνικής επανένταξης με σκοπό τη συμμετοχή παιδιών με παραβατική συμπεριφορά. Επιπλέον, η καταπολέμηση της ανεργίας σε συνδυασμό με την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις πόλεις θα βοηθήσει στη λύση του προβλήματος.

Παράλληλα, είναι απαραίτητο το σχολείο να αναδειχθεί σε ένα σχολείο δημιουργικό και ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της. Επιπλέον, σκοπός του είναι να προετοιμάζει κατάλληλα και ουσιαστικά τους

νέους για το μέλλον. Άλλωστε, μόνο όταν προσφέρει ολόπλευρη καλλιέργεια και μετάγγιση αξιών σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης υπηρετεί σωστά τον κοινωνικό του ρόλο.

Τέλος, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης οφείλουν να στοχεύουν στην αντικειμενική ενημέρωση και να προβάλλουν θετικά και όχι βίαια πρότυπα, ποιοτικές εκπομπές και συζητήσεις με ειδικούς που αναβαθμίζουν τον άνθρωπο.

Η προσέγγιση που προηγήθηκε δεν μπορεί να είναι η μοναδική. Όπως κάθε προηγούμενη ανάλυση, μπορεί να παραπέμπει και σε μία επόμενη ανάλυση και η κάθε προηγούμενη ερμηνεία σε μία νέα. Έτσι και η συγκεκριμένη τοποθέτησή μου γύρω από το ζήτημα της βίας και της εγκληματικότητας μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για καινούργιες αναζητήσεις και προβληματισμούς.

Σας ευχαριστώ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Πριν δώσω το λόγο στον Έφηβο Βουλευτή Ζωγράφο Αποστόλη από την Εύβοια θέλω να σας πω ότι αν κάποιος δεν έχει εγγραφεί και θέλει να εγγραφεί, του δίνουμε τη δυνατότητα ακόμα και τώρα να εγγραφεί για να μιλήσει.

Το λόγο, λοιπόν, έχει ο Έφηβος Βουλευτής Ζωγράφος Αποστόλης.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ (Ν. Εύβοιας): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, αγαπητοί Έφηβοι Βουλευτές, θέλω να μιλήσω για ένα συγκεκριμένο μέτρο αντιμετώπισης του κοινωνικού προβλήματος των ναρκωτικών και αυτό είναι ότι πρέπει να γίνεται διάκριση στις ναρκωτικές ουσίες σε «ελαφρές» και «σκληρές», ίσως γιατί δεν έχουν όλες τις ίδιες επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό. Πιστεύω ότι η νομιμοποίηση κάποιων «ελαφρών» ουσιών θα μπορούσε ίσως να είναι αποτελεσματική απέναντι στο πρόβλημα και έτσι να το μειώσει.

Σας ευχαριστώ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Το λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής Δημουλάκη Αναστασία από την Εύβοια.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥΛΑΚΗ (Ν. Εύβοιας): Αξιότιμοι Βουλευτές, αγαπητοί Έφηβοι Βουλευτές, πιστεύω πως τα συναισθήματα που κατακλύζουν την ψυχή μας ακούγοντας τη λέξη ναρκωτικά είναι κοινά, λύπη, φόβος, αλλά και οργή, συναισθήματα δικαιολογημένα καθώς είναι αναντίρρητη αλήθεια ότι ένας από τους τραγικότερους κινδύνους που απειλεί τη γενιά μας είναι αυτός των ναρκωτικών, ένας εχθρός που παραμονεύει γύρω μας και παρασύρει αθώες ψυχές. Εμείς ως νέοι και οραματιζόμενοι ένα καλύτερο αύριο οφείλουμε να προβληματιστούμε έντονα και να καταπολεμήσουμε αυτή τη μάστιγα.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία τρομακτική έκρηξη της χρήσης των ναρκωτικών κυρίως από τους συνομηλικούς μας, καθώς κι εκείνων που χάνουν τη ζωή τους από υπερβολική δόση.

Ποια είναι, όμως, τα αίτια αυτού του τραγικού φαινομένου;

Οι σημερινοί νέοι κατέχονται από αντιφάσεις. Η τεχνολογική πρόοδος και η αφθονία του αιώνα μας συνοδεύονται από την κρίση των ηθικών αξιών, την αποξένωση και την αλλοτρίωση. Στην κοινωνία του άγχους και των γρήγορων ρυθμών ζωής οι περισσότεροι γονείς θεωρούν πως καλύπτουν τα κενά της ουσιαστικής επαφής με τα παιδιά τους με δώρα, χρήματα και προσφέροντάς τους μία άνετη ζωή.

Τα αληθινά προβλήματα, όμως, δεν λύνονται με υλικά αγαθά, αλλά με αγάπη, αφοσίωση και συζήτηση.

Οι ευθύνες, βέβαια, επιβαρύνουν και την Πολιτεία, μία Πολιτεία που υπόσχεται ευκαιρίες κι ένα καλύτερο μέλλον, γεμίζοντάς μας όνειρα. Όνειρα που γίνονται, όμως, απογοήτευση και αδιέξοδος. Αντίδοτο γι' αυτά, τα ναρκωτικά που δίνουν την ψευδαίσθηση της μοναδικότητας, της δύναμης και τους χαρίζουν φτερά για ένα ταξίδι, όμως, στο θάνατο.

Είναι καθοριστικής σημασίας, λοιπόν, η αναζήτηση λύσεων του προβλήματος.

Αδιαμφισβήτητο το σχολείο μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο, μέσω της ορθής ενημέρωσης των μαθητών για τους τρόπους πρόληψης, αλλά και τις τραγικές συνέπειες των ναρκωτικών.

Αποτέλεσμα στον τομέα της ενημέρωσης θα έχει η διοργάνωση σεμιναρίων στα σχολεία, όπου κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι θα πληροφορούν και θα ευαισθητοποιούν τους νέους, ώστε να συνειδητοποιήσουν τον πραγματικό κίνδυνο της χρήσης των απαγορευμένων ουσιών.

Θεωρώ πως θετικά αποτελέσματα θα έχει η διοργάνωση από τους Δήμους, ομιλιών ανθρώπων που έχουν βιώσει τον εφιάλτη των ναρκωτικών. Οι τραγικές εμπειρίες τους, ο πόνος και η αγανάκτησή τους, τα χωρίς ταμπό και δισταγμούς λόγια τους θα συγκλονίσουν τις ευαίσθητες ψυχές των παιδιών. Θα τους φοβίσουν, φέρνοντάς τους αντιμέτωπους με την αλήθεια. Ο χρήστης των ναρκωτικών αναζητά τον παράδεισο, μα οδηγείται στην κόλαση.

Η ευτυχία, όμως, βρίσκεται γύρω μας και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι.

Εύχομαι, κλείνοντας, τα όσα ειπώθηκαν να γίνουν αφορμή για ριζοσπαστικές αλλαγές και δραστηριοποίηση των αρμόδιων αρχών, αλλά και των ίδιων των εφήβων.

Ας μην εφησυχάζουμε, γιατί η λύση είναι στα χέρια όλων μας. Βοηθήστε εμάς τους νέους να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε και να ελπίζουμε, γιατί μία ποιοτική νέα γενιά σηματοδοτεί ένα ευοίωνα μέλλον.

Ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Θα Προεδρεύσει τώρα για λίγο η Έφηβη Βουλευτής Καστάνη Αικατερίνη.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει η Έφηβος Βουλευτής **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ**)

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής – Έφηβος Βουλευτής Ν. Αττικής): Το λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής Αποστολία Γοργολίτσα.

ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΓΟΡΓΟΛΙΤΣΑ (Επικρατείας): Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, αξιότιμα μέλη, αγαπητοί συνάδελφοι Έφηβοι Βουλευτές, «καλύτερα ένα φρικτό τέλος παρά μια φρίκη χωρίς τέλος» ήταν το σύνθημα των Γάλλων αστών στα μέσα του 19^{ου} αιώνα. Με αυτή τη φράση - σύνθημα κάποιος νεαρός της δικής μας εποχής επιχειρεί να ιδεολογικοποιήσει τη χρήση των ναρκωτικών, τη σύγχρονη μαστιγα, τη σύγχρονη νάρκη των συνομηλίκων μας.

Τι θα μπορούσαμε, άραγε, να αντιτάξουμε στη σκέψη αυτή προς τους φίλους μας, προς τους συμμαθητές μας;

Το αρκετά εύηχο σύνθημα, ως προς τη μορφή, είναι πράγματι εντυπωσιακά έξυπνο και γι' αυτό εξαιρετικά επικίνδυνο. Διότι μπορεί η σημερινή πραγματικότητα να είναι δύσκολη και ο κάθε νέος να έχει να αντιμετωπίσει τεράστιες δυσκολίες, αλλά ο σοφός λαός μας σε καιρούς χαλεπούς μπορούσε να τραγουδά με τον ποιητή: «Δεν το 'λπιζα ναν' ν η ζωή μέγα καλό και πρώτο».

Εξάλλου, εμείς οι νέοι του σήμερα βρισκόμαστε σε πλεονεκτικότερη θέση, γιατί δεν γνωρίσαμε τη φρίκη των πολέμων, της ξένης κατοχής και τα βάσανά μας δεν μπορούν να συγκριθούν με τα δεινά που τράβηξαν οι προηγούμενες γενιές για να επιβιώσουν. Η φρίκη που νιώθουν οι σημερινοί νέοι είναι ένα ιδεολογικό κατασκεύασμα ξένων κέντρων αποφάσεων, για να αποδυναμώσουν το νεανικό σφρίγγος, τον αγνό ενθουσιασμό και τη γόνιμη επαναστατικότητα.

Τα ναρκωτικά, όμως, δεν είναι η λύση στο πρόβλημα. Όταν ο νέος πέσει στη δίνη των ναρκωτικών, δεν αντιλαμβάνεται ότι το υπαρξιακό του αδιέξοδο δεν λύνεται με την ανυπαρξία. Τα ναρκωτικά δεν θέτουν τέρμα στα αδιέξοδα που νιώθει. Θέτουν τέρμα στη ζωή. Ας το συνειδητοποιήσουμε. Κι εμείς οι νέοι, αναμφίβολα, αντιμετωπίζουμε προβλήματα, όπως αντιμετωπίσαν και θα αντιμετωπίσουν όλοι οι νέοι, όλων των εποχών, του χθες και του αύριο. Κανείς δεν έζησε τη ζωή του σε αλκυονίδες ημέρες. Απόλυτη ευτυχία στη ζωή δεν υπάρχει. Μόνο στιγμές ευτυχίας υπάρχουν. Και πάλι, όμως, σε καμία περίπτωση δεν είναι η όποια φρίκη του σήμερα αιώνια και απαρασάλευτη.

Γι' αυτό εμείς οι νέοι, με τον νεανικό μας ενθουσιασμό και τους σκληρούς αγώνες, μπορούμε να λύσουμε κάποια προβλήματα που σαν βουνά ορθώνονται μπροστά μας. Έτσι, θα μπορέσουμε να πιστέψουμε όλοι μαζί σε ένα άλλο σύνθημα, αγωνιστικό και δημιουργικό: «Καλύτερα μία μάχη χωρίς τέλος, παρά ένα τέλος χωρίς μάχη», όπως λέει σύγχρονος συγγραφέας σε ένα διάλογό του με τους νέους.

Ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Θα Προεδρεύσει τώρα για λίγο ο Έφηβος Βουλευτής Αντωνάκος Αδριανός.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα της Επιτροπής καταλαμβάνει ο Έφηβος Βουλευτής **ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ**)

ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής – Έφηβος Βουλευτής Α΄ Πειραιά): Το λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής Αικατερίνη Γιαννούλη από το Νομό Αχαΐας.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ (Ν. Αχαΐας): Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, αξιότιμα μέλη, αγαπητοί συνάδελφοι Έφηβοι Βουλευτές, τα φαινόμενα της βίας και της εγκληματικότητας είναι αρκετά σύνθετα και περίπλοκα και θα μπορούσαμε να μιλάμε γι' αυτά αρκετά. Ωστόσο, θα προσπαθήσω να εκθέσω σύντομα ορισμένες σκέψεις και προβληματισμούς πάνω σε αυτό το φαινόμενο.

Αρχικά στη συζήτηση του κοινωνικού αυτού φαινομένου αντανακλώνται τα κατώτερα και αρνητικά συναισθήματα του ανθρώπου, το μίσος, η οργή, η ανηθικότητα, η εκμετάλλευση, το αρνητικό κομμάτι του μυαλού. Ο άνθρωπος όπως έχει ευγενή αισθήματα, έχει και αρκετές αδυναμίες, ελαττώματα. Μερικές φορές οδηγείται σε ανεξέλεγκτες πράξεις βαρβαρότητας.

Επιπλέον, κυρίως οι νέοι σήμερα βρίσκονται σε κοινωνικά αδιέξοδα εξαιτίας του μεγάλου φάσματος της ανεργίας, των κοινωνικών αποκλεισμών, της φτώχειας, της ανέχειας, των ρατσιστικών συμπεριφορών.

Όλα αυτά τα προβλήματα ευνοούν συμπεριφορές αντικοινωνικές και ενίοτε βίαιες, δεδομένου ότι τα άτομα αυτά δεν ενσωματώνονται με ομαλό τρόπο στο κοινωνικό σύνολο και αντιδρούν πολλές φορές αψυχολόγητα.

Ένας από τους βασικότερους παράγοντες που συμβάλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος, είναι η ενίσχυση και η ανάπτυξη της παιδείας και του πολιτισμού με μία καθολική, ουσιαστική παιδεία που θα καλλιεργεί τόσο το πνεύμα όσο και τις αξίες και τα ιδανικά με τις τέχνες, τη μουσική, τη λογοτεχνία, το θέατρο, το βιβλίο και που θα δίνει την ευκαιρία και τη δυνατότητα να εκλεπτύνουν το χαρακτήρα τους οι νέοι και να περιορίσουν κάθε αρνητική συμπεριφορά. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κοσμάς ο Αιτωλός: «Όποιος χτίζει ένα σχολείο, κλείνει μία φυλακή». Θα βελτιώνονται, ασφαλώς, οι διαπροσωπικές σχέσεις και οι νέοι θα αποκτήσουν σωστά πρότυπα, κάτι που θα οδηγεί στην πρόοδο. Δεν θα καταστρατηγούνται πια, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ανθρώπινα δικαιώματα.

Όσον αφορά στα κοινωνικά αδιέξοδα, η πολιτική εξουσία πρέπει να παίρνει απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να αντιμετωπίσει, να καταπολεμήσει και να επιλύει αυτά τα φλέγοντα ζητήματα στο πλαίσιο μιας οργανωμένης κοινωνίας.

Ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ευχαριστώ κι εγώ την Έφηβο Βουλευτή Γιαννούλη Αικατερίνη από το Νομό Αχαΐας.

Το λόγο έχει ο Έφηβος Βουλευτής Καραμπέτσος Φώτης από την Αθήνα.

ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ (Α΄ Αθήνας): Έφηβες και Έφηβοι Βουλευτές, αντιπρόσωποι των Κομμάτων, με την παρουσία μου στη Βουλή, σας εκθέτω την άποψή μου για ένα από τα μείζονα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, τα ναρκωτικά. Η χρήση τους στην ελληνική κοινωνία είναι αποτέλεσμα συνδυασμού παραγόντων.

Πρώτα – πρώτα η φτώχεια, που αποτελεί το κύριο υπόβαθρο της κατάστασης. Τα ναρκωτικά δεν έχουν θέση σε μία κοινωνία, όπου ο λαός ευημερεί. Αντίθετα, τα λαϊκά στρώματα που πλήττονται από την ανεργία και τους χαμηλούς μισθούς αποτελούν εύκολο θύμα στα δίκτυα των εμπόρων ναρκωτικών. Εκεί τους σπρώχνει η αγωνία να ξεφύγουν από την κατάστασή τους.

Ωστόσο, δεν θα έπεφταν στην παγίδα, αν γνώριζαν την πραγματικότητα, ότι, δηλαδή, τα ναρκωτικά επιδεινώνουν την κατάσταση. Το κενό, όμως, που υπάρχει στην Παιδεία όσον αφορά στην ενημέρωση, αφήνει τη νεολαία έρμαιο στον κίνδυνο της εξάρτησης.

Μπαίνει, όμως, εδώ κι άλλος ένας παράγοντας: Η ελληνική Πολιτεία όχι μόνο αφήνει αθωράκιση τη νεολαία, αλλά και δε σταματάει και τη διαφήμιση των ναρκωτικών. Η «ναρκοκουλτούρα», όπως ονομάζεται, αποτελεί τη μεγαλύτερη παγίδα, αφού όπως έχει επικρατήσει μέσα από την προβολή των ναρκωτικών με τις διακογραφικές εταιρείες και με τα βιντεοπαιχνίδια, τα ναρκωτικά θεωρούνται μοντέρνος τρόπος ζωής.

Υπάρχει ακόμα εκστρατεία αποποινικοποίησης των «μαλακών», όπως ονομάζονται, με τη δικαιολογία ότι δεν βλάπτουν, που όμως ανοίγει το δρόμο και για τα υπόλοιπα.

Η απάτη αυτής της εκστρατείας αποδεικνύεται από το γεγονός ότι όσοι ξεκίνησαν από τα «μαλακά», πέρασαν στα λεγόμενα «σκληρά».

Υπάρχει ακόμα το περίφημο παράδειγμα της Ολλανδίας, όπου ο ΟΗΕ έχει παραδεχθεί ότι το περίφημο αυτό μοντέλο τελικά δεν λειτούργησε.

Κύρια, όμως, απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι τα «μαλακά» ναρκωτικά εισήχθησαν από τις βιομηχανίες ένα – ένα ως υποκατάστατα άλλων ναρκωτικών ή άλλων υποκαταστάτων, αλλά αποδείχθηκαν εξίσου εθιστικά όπως η ηρωίνη που ήταν αρχικά υποκατάστατο της μορφίνης.

Θέλω να προσθέσω εδώ, σε επίρρωση των προηγουμένων, την αναφορά σε δύο πολύ γνωστούς ανθρώπους, τον Ντιέγκο Μαραντόνα και τον Έρικ Κλάπτον, που οδηγήθηκαν σχεδόν στο θάνατο ξεκινώντας από τα «μαλακά».

Μεγάλη είναι και η ευθύνη των κυβερνήσεων όσον αφορά στην απεξάρτηση και στην επανένταξη των ναρκομανών. Τέτοια προγράμματα πρέπει να αποτελούν κρατική υπόθεση και όχι η θεραπεία να αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα και ο πόνος του χρήστη και της οικογένειάς του ως πελατεία και ευκαιρία για κέρδος.

Είναι, λοιπόν, επιβεβλημένη η ανάγκη για πρόληψη, για ενημέρωση της νεολαίας, ώστε να μην παγιδεύεται στη χρήση, αλλά και η χρηματοδότηση του τομέα της απεξάρτησης. Κύριο μέλημα πρέπει να είναι το χτύπημα της κουλτούρας των ναρκωτικών, αλλά και η αυστηρή τιμωρία των εμπόρων αυτού του θανάτου.

Βάση, όμως, όλων αυτών πρέπει να αποτελεί η ανάπτυξη και η ευημερία των λαϊκών στρωμάτων με τη διασφάλιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Η αντιμετώπιση των ναρκωτικών πρέπει να αποτελέσει πρώτιστη μέριμνα, καθώς όχι μόνο καταστρέφει ανθρώπους αλλά έτσι κρατάει δέσμια και σε στασιμότητα όλη την κοινωνία.

Σας ευχαριστώ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Το λόγο έχει τώρα η Έφηβος Βουλευτής Αριστάρχου Αικατερίνη από την αγαπημένη μας Κύπρο, την οποία καλωσορίζω εδώ στην Ελλάδα.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ (Κύπρος): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κύριοι Βουλευτές, αγαπητοί Έφηβοι Βουλευτές, εμφορούμενη από τις επισημάνσεις των προλαλησάντων συναδέλφων Εφήβων Βουλευτών, θα ήθελα να θίξω μερικά σημεία, όσον αφορά στο θέμα των ναρκωτικών, της νέας τάσης φυγής από τη δύσκολη πραγματικά πολλές φορές πραγματικότητα.

Η αδυναμία αντίστασης σε αυτά ολοφάνερα. Ο καταναλωτισμός, οι σύγχρονες απρόσωπες πόλεις, η ανεξέλεγκτη ελευθερία των νέων, η έλλειψη ανδρισμού ή γυναικείας αυτοπεποίθησης και κυρίως η ηρωοποίηση των χρηστών από τους νέους, ειδικά στον καλλιτεχνικό χώρο, εάν πάρουμε παράδειγμα τους αστέρες της ροκ μουσικής, συμπληρώνουν τον κύκλο των αιτιών που τόσοι έφηβοι καταφεύγουν στη χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Τι θα μπορούσαμε, όμως, να απαντήσουμε και πώς θα αντιδρούσαμε εάν κάποιος κατηγορούσε την Αστυνομία για αδράνεια; Αναφέρθηκε προηγουμένως πως οι περιπολίες σε σχολεία και σε δημόσιους χώρους θα έπρεπε να είναι εντονότερες. Πολλοί, όμως, καμουφλαρισμένοι αστυνομικοί είναι έμποροι ναρκωτικών.

Πώς θα μπορούσαμε, λοιπόν, εάν λάβουμε αυτό υπόψη να απαλύνουμε το πρόβλημα των ναρκωτικών;

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Πριν δώσω το λόγο στον επόμενο Έφηβο Βουλευτή, θα ήθελα να σας πω ότι πραγματικά χαίρομαι για τις τοποθετήσεις όλων σας πάνω σε αυτά τα δύο σοβαρά θέματα με τα οποία ασχολείστε, τη βία και τα ναρκωτικά.

Καταθέσατε απόψεις σοβαρές, υπεύθυνες, που πράγματι στόχο έχουν τη βελτίωση αυτών των δύο προβλημάτων που έχει η κοινωνία. Χάρηκα ιδιαίτερα που άκουσα από Έφηβο Βουλευτή για την ισχυροποίηση της οικογένειας. Ισχυροποιούμενη η οικογένεια θα μπορεί να βοηθήσει και στην καταπολέμηση της βίας και στην καταπολέμηση των ναρκωτικών.

Οπωσδήποτε η σωστή ενημέρωσή σας στο σχολείο ενάντια στη βία, ενάντια στα ναρκωτικά παίζει σημαντικότερο ρόλο. Φυσικά πάνω απ' όλα το σημαντικότερο ρόλο τον έχει και πρέπει να τον υλοποιεί η

πολιτεία. Η πολιτεία πρέπει να παίρνει αποφάσεις σοβαρές, υπεύθυνες και αποτελεσματικές στα δύο αυτά θέματα. Δεν επιτρέπεται να υπάρχει βία σε μια σύγχρονη κοινωνία. Δεν επιτρέπεται κανείς να προκαλεί, να κάνει ζημιά, να καταστρέφει οτιδήποτε του άλλου. Η δημοκρατία έχει κανόνες λειτουργίας. Η δημοκρατία δίνει δικαιώματα στον καθένα, αλλά επιβάλλει και υποχρεώσεις. Η δημοκρατία δεν είναι αναρχία.

Με τα ναρκωτικά δε, επειδή τυγχάνει να είμαι και Πρόεδρος της Υποεπιτροπής της Βουλής για την Καταπολέμηση του Προβλήματος των Ναρκωτικών, μιας και ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Σιούφας δημιούργησε αυτή την Επιτροπή και την έθεσε κάτω από τη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε ασχοληθεί ιδιαίτερα εδώ στη Βουλή. Αυτό το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα δεν είναι ελληνικό, είναι παγκόσμιο. Η εξάπλωση των ναρκωτικών είναι σε παγκόσμια κλίμακα. Δυστυχώς, υπάρχει και στη χώρα μας.

Και βεβαίως πρέπει να σταθούμε ιδιαίτερα και τους τρεις πυλώνες. Ναι, βεβαίως στην απεξάρτηση και στην κοινωνική επανένταξη, ούτως ώστε να βγάλουμε τα παιδιά από αυτόν τον δρόμο που έχουν ακολουθήσει και είναι ο δρόμος της καταστροφής και του θανάτου και να τα εντάξουμε πάλι ισότιμα στην πολιτεία, αλλά να λειτουργήσουμε και τους δύο άλλους πυλώνες, που είναι η καταστολή και η πρόληψη.

Και εδώ πρέπει να λειτουργήσουν σοβαρά και υπεύθυνα όλες οι υπηρεσίες. Εμπόδιση όσο το δυνατόν περισσότερο στην είσοδο και στην εξάπλωση των ναρκωτικών, αλλά και ενημέρωση των παιδιών ότι ο δρόμος των ναρκωτικών οδηγεί σε μια οικονομική και κοινωνική καταστροφή της οικογένειας και σε θάνατο του χρήστη.

Μάλιστα άκουσα από εσάς –από ένα Έφηβο Βουλευτή που μίλησε- ότι νομίζει κανείς πως κάνοντας χρήση των ναρκωτικών, δίνει μια διέξοδο στο αδιέξοδο που μπορεί να έχει, αλλά τον οδηγεί πράγματι στο αδιέξοδο της ζωής, το θάνατο. Είναι μια σωστή τοποθέτηση. Γι' αυτό, λοιπόν, δεν υπάρχει διέξοδος στο αδιέξοδο με τη χρήση των ναρκωτικών.

Θέλω να σας πω, επειδή είστε νέα παιδιά, όχι μόνο εσείς μακριά από τη χρήση ναρκωτικών, αλλά και οι διπλανοί σας και γείτονές σας. Πείτε το, τονίστε το. Μακριά από τα ναρκωτικά. Είναι η καταστροφή της ζωής.

Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, βεβαίως η πολιτεία έχει τον πρώτο λόγο για να πάρει όλα εκείνα τα αυστηρά μέτρα, ούτως ώστε να ενημερωθεί σωστά η κοινωνία. Συγχρόνως, πρέπει να έχουμε αυστηρότητα, ούτως ώστε να μην γίνεται ούτε είσοδος ούτε εξάπλωση των ναρκωτικών. Τέλος, αυτά τα παιδιά που δυστυχώς ενεπλάκησαν στα ναρκωτικά, πρέπει να μπορέσουμε να τα οδηγήσουμε στην απεξάρτηση και στην κοινωνική επανένταξη.

Θα δώσω το λόγο στην Έφηβο Βουλευτή Κουβατσίδου Γαρυφαλλιά από το Νομό Κιλκίς.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΤΣΙΔΟΥ (Ν. Κιλκίς): Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές, αγαπητές συμμαθήτριες και συμμαθητές, σε ένα κόσμο που η ανθρώπινη υπόσταση οδηγείται καθημερινά στο περιθώριο, λόγω της έλλειψης επικοινωνίας και κατανόησης, είναι μοιραίο για αρκετούς από τους συνανθρώπους μας να παρασύρονται, συνειδητά ή όχι, σε ακραίες καταστάσεις, όπως είναι η βίαιη συμπεριφορά ή τα ναρκωτικά. Η ορθή αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων προϋποθέτει τη διερεύνηση αιτιών και παραγόντων που τα προκαλούν.

Καταρχήν, δεν υπάρχει απλή εξήγηση στο ερώτημα γιατί πολλοί άνθρωποι να καταναλώνουν διάφορες ουσίες, ενώ δεν τις χρειάζονται. Για πολλούς ανθρώπους η αιτία ίσως είναι η επιθυμία τους να ξεφύγουν από την πραγματικότητα. Υποτίθεται ότι τέτοιου είδους ουσίες μεταβάλλουν τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται, αισθάνονται ή βλέπουν τον κόσμο και ενδεχομένως να προκαλούν μια αίσθηση ευφορίας και ικανοποίησης. Έτσι, προσφέρουν μια προσωρινή διέξοδο, μια διαφυγή από συναισθήματα και καταστάσεις που τα άτομα δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν. Άλλοι απλά είναι περιέργοι και επιθυμούν μια εμπειρία κάτω από τη δράση αυτών των ουσιών.

Η αύξηση των χρηστών οφείλεται στο γεγονός πως ορισμένες από τις απαγορευμένες αυτές ουσίες δεν είναι δύσκολο να βρεθούν. Ισχυρό κίνητρο χρήσης είναι η επιθυμία μας να ανήκουμε σε κάποια ομάδα ή παρέα. Στα πλαίσια αυτής της παρέας, ακόμη και αν δεν το θέλουμε, είναι δύσκολο να αντισταθούμε και αυτό ίσως να οφείλεται στα υποτιμητικά σχόλια των φίλων περί θράσους και τόλμης.

Η πολιτική και κοινωνική αδιαφορία για το θέμα των ναρκωτικών, καθώς και η υποτιμητική στάση προς τους χρήστες διευρύνουν τις διαστάσεις του προβλήματος.

Ως συμπληρωματικός παράγοντας, επίσης, θα μπορούσε να αναφερθεί η νοοτροπία της οικογένειας. Η αδυναμία των γονέων να ελέγξουν τα παιδιά τους, συνιστά καθοριστικό παράγοντα, καθώς η παραμέληση οδηγεί τα παιδιά στην αναζήτηση διεξόδων.

Οι συνέπειες του φαινομένου μπορεί να είναι οικονομικές, κοινωνικές, ηθικές, αλλά και ψυχολογικές.

Κύρια συνέπεια, πάντως, της χρήσης των ναρκωτικών είναι τα καταστροφικά αποτελέσματα στον οργανισμό. Η συνεχής χρήση τους συνεπάγεται σοβαρές σωματικές, αλλά και ψυχολογικές επιπτώσεις, που οδηγούν τελικά έως και στο θάνατο. Ορισμένες ουσίες παράγουν στο χρήστη μια ψευδαίσθηση δύναμης και απόλαυσης, δημιουργώντας παράλληλα εθισμό.

Οι χρήστες σκληρών ναρκωτικών ενδιαφέρονται περισσότερο για την εξασφάλιση της δόσης τους, παρά για τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω τους, όπως είναι οι συγγενείς και οι φίλοι τους. Αυτό αφενός αποξενώνει το ίδιο το άτομο από τους κοινωνικούς του δεσμούς και αφετέρου προκαλεί οικονομική εξάντληση ακόμα και στην οικογένειά του.

Ίσως να μην είναι δυνατόν να σταματήσουν τελείως η χρήση και το λαθρεμπόριο των ναρκωτικών, θα μπορούσε όμως με πολλούς τρόπους να μειωθεί η ζήτηση τέτοιων ουσιών.

Από την άποψη αυτή, η παιδεία παίζει σημαντικό ρόλο. Όσο περισσότερο γνωρίζουν οι άνθρωποι –και προπαντός οι νέοι, που είναι περισσότερο ευάλωτοι σε αυτά τα θέματα- για τους κινδύνους που περικλείουν τα ναρκωτικά τόσο μειώνονται οι πιθανότητες να δοκιμάσουν αυτές τις ουσίες.

Η παιδεία, επίσης, συμβάλλει στην ανάπτυξη του πολύτιμου συναισθήματος της αυτοπεποίθησης, αναγκαίου για την αντιμετώπιση του πειρασμού να γίνει κάποιος χρήστης.

Σημαντικά, επίσης, στην αντιμετώπιση του φαινομένου θα βοηθούσε η δράση κράτους και κοινωνίας. Προς αυτήν την κατεύθυνση, η δημιουργία κέντρων απεξάρτησης και αποτοξίνωσης θα ήταν ένα ευνοϊκό μέτρο για την τόνωση της προσωπικότητας των χρηστών.

Παράλληλα, η δωρεάν θεραπεία απεξάρτησης είναι σημαντική, όπως και η δημιουργία πολιτιστικών κέντρων και κέντρων νεότητας.

Αναγκαία, επίσης, είναι η εισαγωγή ενημερωτικών προγραμμάτων σε σχολεία και η ψυχολογική στήριξη των μαθητών, οι οποίοι είναι περισσότερο ευάλωτοι σε αυτούς τους πειρασμούς. Η μη χρήση ναρκωτικών σε ψυχιατρικά κέντρα, η ισόβια φυλάκιση των εμπόρων, οι αυστηρότεροι έλεγχοι στην παράνομη εισαγωγή των ναρκωτικών, όπως επίσης και η εκδίωξη αστυνομικών που συμμετέχουν στη διακίνηση ναρκωτικών είναι σημαντικά, επίσης, μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν άμεσα.

Ο πιο σημαντικός, όμως, και δραστικός τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος είναι η πρόληψη, γιατί μόνο η γνώση και η ενημέρωση θα μας αποτρέψουν από τη χρήση.

Η εφηβεία είναι, ως γνωστόν, μία περίοδος πολλαπλών μεταβολών που μας διακατέχει η επιθυμία να δοκιμάσουμε καινούργια πράγματα. Πριν όμως κάνουμε οτιδήποτε, ας σκεφθούμε προσεκτικά τις αιτίες, αλλά και τις επιπτώσεις στις οποίες θα μας οδηγήσει αυτή η απόφαση. Ποτέ δεν είναι ούτε πολύ αργά, ούτε και πολύ νωρίς για την αντιμετώπιση σχετικών προβλημάτων που διασαλεύουν την κοινωνική μας ισορροπία.

Η σιωπηλή κραυγή πολλών ανθρώπων προκαλεί την ανάγκη για επικοινωνία και για μια κανονική ζωή. Βρισκόμαστε μπροστά σε τραγικά αδιέξοδα, τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να ξεπεραστούν. Η εθελουφλία δεν είναι πια λύση. Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα ας προχωρήσουμε στη δραστική αντιμετώπιση του προβλήματος, βάζοντας στη θέση της λέξης «εξάρτηση» τη λέξη «ζωή».

Σας ευχαριστώ, για την προσοχή σας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Υπάρχει κάποιος Έφηβος Βουλευτής που θέλει να εγγραφεί για να ομιλήσει; Όχι.

Τώρα θα διακόψουμε για είκοσι λεπτά και θα συνεχίσουμε μετά.

(ΔΙΑΚΟΠΗ)

(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Κυρίες και κύριοι Έφηβοι Βουλευτές συνεχίζεται η συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων των Εφήβων Βουλευτών.

Το λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής Κατσώνη Παρασκευή από το Νομό Αττικής.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΣΩΝΗ (Ν. Αττικής): Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Έφηβοι Βουλευτές, είναι αναμφισβήτητο πως η χώρα μας μαστίζεται από πολλά προβλήματα κοινωνικής παθογένειας. Ένα από τα σημαντικότερα είναι η έξαρση της βίας και της εγκληματικότητας που έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στη σύγχρονη εποχή.

Η αγωνία των γονιών αυξάνεται ολοένα και περισσότερο, χρόνο με το χρόνο και δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι αποθαρρύνουν τα παιδιά τους να βρίσκονται έξω από το σπίτι τους κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Παλαιότερα οι άνθρωποι συνήθιζαν να κοιμούνται με ανοιχτά τα παράθυρα, ενώ τώρα είμαστε αναγκασμένοι να κλειδαμπάρωνόμαστε στο ίδιο μας το σπίτι, δημιουργώντας ένα κλουβί που θα μας προστατεύσει από τον έξω κόσμο που μοιάζει επικίνδυνος.

Οι βασικότεροι λόγοι που βοηθούν την ανάπτυξη των φαινομένων παθογένειας είναι κυρίως η κρίση των ηθικών αξιών και η απώλεια ιδανικών, καθώς κάνουν τη ζωή να χάνει το ουσιαστικό της νόημα και ο άνθρωπος την απστολή του. Έτσι, οδηγούμαστε στην κυριαρχία του υλικού ευδαιμονισμού και της υλιστικής νοοτροπίας που ανάγει το χρήμα σε ιδανικό και την οικονομική άνεση σε μέτρο αξίας του ανθρώπου και τον οδηγεί στη χρήση κάθε μέσου, ακόμη και αθέμιτου, για την απόκτησή του.

Ακόμη ένας βασικός λόγος είναι και η βία στην οικογένεια, αλλά και στο σχολικό περιβάλλον. Το άτομο, το οποίο θα μεγαλώσει σε ένα τέτοιο αφιλόξενο περιβάλλον δεν θα μάθει να ενδιαφέρεται για τους συνανθρώπους του. Στα πρόσωπα των συνανθρώπων του θα βλέπει αυτούς που το πονέσανε κατά τη διάρκεια της τρυφερής του ηλικίας. Όποιος μεγαλώνει στη βία, θα σπείρει βία και στο μέλλον ίσως γίνει ο αυριανός εγκληματίας, γιατί απλά δεν έμαθε διαφορετικά.

Φυσικά, δεν πρέπει να λησμονήσουμε τον καταλυτικό ρόλο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, τα οποία εξάπτουν στους τηλεθεατές τάσεις βίας και καταστροφής, προβάλλοντας σκηνές και ταυτίζοντάς τες με τον ηρωισμό και το δυναμισμό.

Τέλος, θα ήθελα να τονίσω πως, κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχουν πολλές λύσεις για την αντιμετώπιση της βίας και της εγκληματικότητας, παρά μονάχα μία. Αντί, λοιπόν, να προσπαθούμε να περιορίσουμε το φαινόμενο, αφού έχει αναπτυχθεί, είναι καλύτερα να προσπαθούμε να εξαλείψουμε τα αίτια που το δημιουργούν.

Σας ευχαριστώ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Το λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής Ανυφαντή Ασημίνα από το Νομό Καρδίτσας.

ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΝΥΦΑΝΤΗ (Ν. Καρδίτσας): Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε της Βουλής, αγαπητοί Έφηβοι Βουλευτές, θα ήθελα να μιλήσω για ένα είδος βίας, της κρατικής και της παρακρατικής, όπως για παράδειγμα το θάνατο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και το αίσθημα λαϊκής οργής που ακολούθησε.

Τέτοια γεγονότα κρατικής βαναυσότητας έχουν υπάρξει πολλάκις και στο παρελθόν, με τραγικότερο όλων τη συγερή δολοφονία του, επίσης, δεκαπεντάχρονου τότε, Μιχάλη Καλτεζά, εν έτει 1985, στο Χημείο. Ο θάνατος του νεαρού προηγήθηκε ενός σύσσωμου ξεσηκωμού της ελληνικής νεολαίας. Παρ' όλα αυτά, στις αρχές της επόμενης δεκαετίας ο θύτης του μικρού παιδιού, αστυνομικός Μελίστας, όχι μόνον αθωώθηκε, αλλά και πολύ σύντομα επανατοποθετήθηκε στο δημόσιο τομέα, αναδεικνύοντας την απροκάλυπτη συγκάλυψη αυτού του γεγονότος από την πλευρά της Κυβέρνησης.

Βέβαια, το περιστατικό του άδικου χαμού του Αλέξη δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μεμονωμένο, χαρακτηρισμός που χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές από τους κρατικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Η εκπαίδευση που λαμβάνουν οι δυνάμεις καταστολής είναι από τη φύση της μια μορφή πλύσης εγκεφάλου. Εθίζει τους εκπαιδευόμενους στην υπεράσπιση των νόμων ενός Συντάγματος, θεσπισμένου από τη δικτυική τάξη και συγκρουόμενου καθημερινά με την εργατική τάξη. Συνεπώς, οι τραυματισμοί, θάνατοι μαθητών, φοιτητών και εργαζομένων, δεν είναι τυχαία φαινόμενα, καθώς αυτοί έρχονται αντιμέτωποι με τα κρατικά συμφέροντα, επομένως και με την Αστυνομία.

Καταλήγοντας, μονάχα ως κωμικοτραγική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η στάση της Ελληνικής Αστυνομίας, που επιλέγει να συλλάβει διαδηλωτές-μαθητές και όχι μόνο αυτούς οι οποίοι εξέφρασαν την οργή τους για τα διαδραματιζόμενα γεγονότα και βρίσκονταν σε ένα καθεστώς ομηρείας, αντιμέτωποι με τον τρομονόμο.

Ευχαριστώ.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Βουλευτής κ. **ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ**)

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Το λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής Γαλανοπούλου Ελπίδα από το Νομό Δράμας.

ΕΛΠΙΔΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ (Ν. Δράμας): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, αγαπητοί Έφηβοι Βουλευτές, η βία και η εγκληματικότητα είναι ένα φαινόμενο που απασχολεί έντονα τα τελευταία χρόνια την κοινωνία, αλλά και την πολιτεία. Μία μορφή βίας είναι ο χουλιγκανισμός. Εμφανίζεται κυρίως στα γήπεδα που διεξάγονται αθλητικοί αγώνες και οι αιτίες του φαινομένου ποικίλουν.

Οι επονομαζόμενοι «γνωστοί-άγνωστοι» της Αστυνομίας είναι μία παράμετρος της ύπαρξης του φαινομένου, οι οποίοι τις περισσότερες φορές προβαίνουν σε καταστροφή της δημόσιας περιουσίας εντός και εκτός των γηπέδων, αλλά και σε βιαιοπραγίες μεταξύ τους ή εναντίον άλλων φιλάθλων.

Επιπλέον, μία άλλη αιτία είναι το αδιέξοδο των νέων που καταφεύγουν σε αυτή την παραβατική συμπεριφορά εξαιτίας ψυχολογικών συμπλεγμάτων που νιώθουν, όπως θυμός, αγανάκτηση και οργή εναντίον της κοινωνίας, της πολιτείας ή ακόμη και απέναντι στους ίδιους τούς τους εαυτούς.

Είναι αναγκαία η καταστολή αυτού του φαινομένου με τη συνεχή και αδιάλειπτη συνεργασία κράτους και κοινωνίας. Η Αστυνομία οφείλει με όλες της τις δυνάμεις να επικεντρωθεί στη σύλληψη και σωφρόνιση των ατόμων που εμφανίζουν αυτή την παραβατική συμπεριφορά.

Καταληκτικά, η δημιουργία Κέντρων με ειδικά εκπαιδευμένους ψυχολόγους και κοινωνιολόγους είναι ένα ακόμη βήμα για την εξάλειψη του φαινομένου.

Οφείλουμε όλοι να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση του φαινομένου για να επιτευχθεί ένας αθλητισμός με συνώνυμο την ευγενή άμιλλα και όχι τη βία και την εγκληματικότητα.

Ευχαριστώ.

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Το λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής Ανδριώτη Ειρήνη-Μαρία από το Νομό Κέρκυρας.

ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΙΩΤΗ (Ν. Κέρκυρας): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, αγαπητοί συνάδελφοι Έφηβοι Βουλευτές, η βία και η εγκληματικότητα προέρχεται από πολλούς παράγοντες. Το φαινόμενο του ρατσισμού, η ανεργία, η απώλεια εκπαίδευσης, αλλά και η οικογένεια παίζουν μεγάλο ρόλο στη ζωή μας, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να επηρεάζουν τη συμπεριφορά μας. Φερόμενοι βίαια, παραβιάζουμε τις ζωές των άλλων, χάνεται η έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η έννοια της δημοκρατίας.

Η πολιτεία πρέπει να φροντίσει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα με κάθε τρόπο, σκεπτόμενη τις συνέπειες που έχει η βία στη χώρα μας, έτσι ώστε να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μία Ελλάδα που να είναι γνωστή για τα πολιτισμικά στοιχεία της και όχι για ένα φαινόμενο σαν αυτό, που δεν μας κάνει και τόσο περήφανους.

Η δημιουργία ειδικών προγραμμάτων για παιδιά που έχουν παραβατική συμπεριφορά, θα βοηθήσει αρκετά στην καταπολέμηση της βίας. Τόσο τα παιδιά, όσο και οι γονείς τους, όμως, πρέπει να συμμετάσχουν σε τέτοια προγράμματα.

Εμείς δίνουμε την ελπίδα μας και τη φαντασία μας. Από εσάς θέλουμε ένα «ναι» για την επιβεβαίωση των ονείρων μας.

Ευχαριστώ.

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Το λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής Ζλατίνη Ευαγγελία από το Νομό Ξάνθης.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΛΑΤΙΝΗ (Ν. Ξάνθης): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, αγαπητοί Έφηβοι Βουλευτές, νομίζω ότι στον τομέα των ναρκωτικών και στις προσπάθειες επίλυσης αυτού του προβλήματος οι προλαλήσαντες με έχουν καλύψει πλήρως.

Θα ήθελα, λοιπόν, να αναφερθώ στο άλλο τρανταχτό πρόβλημα που μαστίζει και κατακλύζει αυτή τη χώρα, τη βία και την εγκληματικότητα. Θα φέρω ως παράδειγμα και εγώ τα επεισόδια που συνέβησαν σε

ολόκληρη την Ελλάδα τον περασμένο Δεκέμβριο. Δεν θα ήθελα να προβάλω κάποιες συγκεκριμένες αντιλήψεις, θίγοντας αυτό το θέμα. Απλά, είναι ένα παράδειγμα που πιστεύω πως οι περισσότεροι βιώσαμε είτε μέσα από τα κανάλια, είτε μέσα από σχολικές καταλήψεις, είτε με τις πορείες των φοιτητών που δυστυχώς κατέληξαν σε αποτρόπαιους βανδαλισμούς και σε ένα «ολοκαύτωμα» της Αθήνας.

Οι έφηβοι, αγανακτισμένοι από το γεγονός του θανάτου του Αλέξη Γρηγορόπουλου, έβγαλαν αυτό το θυμό που χρόνια τους προβλημάτιζε. Οδηγήθηκαν σε αυτές τις πράξεις, γιατί βλέπουν πως η πολιτεία δεν τους βοηθάει να πάνε μπροστά, αλλά αντιθέτως σκοτώνει τα όνειρά τους.

Δεν δικαιολογώ τα όσα έκαναν, αλλά υποστηρίζω τις ιδέες που τους κάνουν ανθρώπους δυναμικούς, που θέλουν να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους και να ζήσουν το αύριο αξιοπρεπώς, χωρίς το φαινόμενο της ανεργίας και της εκπυρσοκρότησης να δικαιολογούν τους θανάτους.

Η βία και η εγκληματικότητα μπορούν να εξαλειφθούν εάν –και μόνο τότε– οι νέοι αισθανθούν με το μέρος τους το κράτος. Η υποστήριξη που θα λάβουν απ' αυτό ίσως να βοηθήσει στο να πάψουν πλέον να είναι δύο εχθροί που ο ένας προσπαθεί να επιβάλλει τις απόψεις του στον άλλον, ενώ μέσω του διαλόγου μπορούν να αναζητήσουν μία κοινή μέση λύση.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Βουλευτής κ. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ**)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Το λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής Γεωργίου Ελένη από την αγαπημένη μας Κύπρο.

ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Κύπρος): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κύριοι Βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι Έφηβοι Βουλευτές, στις μέρες μας, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η βία και η εγκληματικότητα που εκδηλώνεται κυρίως από νέα άτομα είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που αναβιώνει και εκφράζεται με διάφορους τρόπους.

Αν κοιτάσουμε γύρω μας θα παρατηρήσουμε σκηνές παραβατικής συμπεριφοράς από έφηβους τόσο στα γήπεδα όσο και σε διαδηλώσεις ακόμη και στα σχολεία.

Όλοι μας καταδικάζουμε αυτές τις πράξεις των νέων στα γήπεδα και σε άλλους δημόσιους χώρους. Όμως αναρωτήθηκε ποτέ κανείς τους λόγους που αυτά τα άτομα οδηγούνται στη βία και την εγκληματικότητα;

Τρόποι για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου υπάρχουν, φθάνει όλοι οι φορείς του κράτους να πάψουν να αδιαφορούν και να πάρουν τα μέτρα τους πριν είναι ήδη αργά.

Πρώτα απ' όλα είναι πιστεύω γνωστό σε όλους σας το γεγονός ότι η εγκληματικότητα αποτελεί συνέπεια του εκφυλισμού της κοινωνίας και της παρακμής των αξιών της ζωής. Στην κοινωνία μας η πρώτη αξία είναι το χρήμα και η προσωπική ανάδειξη. Γι' αυτό τα άτομα καταλήγουν σε κλοπές και ληστείες για να αποκτήσουν εύκολο χρήμα. Δυστυχώς, οι νέοι δεν γνωρίζουν το νόημα της αλληλεγγύης και του αλληλοσεβασμού και σε αυτό έχει συμβάλει και η οικογένεια και το σχολείο.

Οι γονείς έχουν πάψει να επικοινωνούν και να συζητούν με τα παιδιά τους τα προβλήματα που τους απασχολούν και το σχολείο έχει ως μοναδικό στόχο να διδάξει στεγνή γνώση. Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και η ανεργία που γεμίζει το νέο με οργή σε μια εποχή μη αναγνώρισης της αξιοκρατίας και η συνεχής προβολή σκηνών βίας από τα ΜΜΕ.

Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν είναι τυχαίο που οι νέοι καταφεύγουν στη βία και την εγκληματικότητα καθώς πιστεύουν πως μόνο μ' αυτούς τους τρόπους θα λύσουν κοινωνικά και προσωπικά τους προβλήματα.

Είναι πιστεύω ότι χρέος του κράτους είναι να βρει τρόπους ώστε να μειώσει αυτή τη σύγχρονη κοινωνική μάστιγα και στην καλύτερη να την εξαλείψει.

Κατ' αρχάς θέλω να πω ότι οι γονείς παίζουν σημαντικό ρόλο στον τρόπο που συμπεριφέρεται το παιδί τους, γι' αυτό πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους. Καλό θα ήταν να αφιερώνουν χρόνο στα παιδιά τους και να συζητούν τα προσωπικά τους προβλήματα συμβουλευόντάς τα και όχι επιβάλλοντάς σε αυτά το σωστό.

Είναι ανάγκη το οικογενειακό περιβάλλον να ορίζει πρότυπα συμπεριφοράς ώστε οι έφηβοι να μην αποπροσανατολίζονται από τα Μ.Μ.Ε. που προβάλλουν συχνά το ίνδαλμα του στυγνού εγκληματία ή του βιαστή που είτε καταστρέφουν δημόσιες και ιδιωτικές περιουσίες είτε καταφεύγουν στη βία για να λύσουν τις διαφορές τους για να μην καταλήξουν σε παρέες που θα τους δείξουν τον κακό και εύκολο δρόμο.

Παράλληλα ο ρόλος του σχολείου θα πρέπει να αναβαθμιστεί. Πώς θα επιτευχθεί αυτό; Δίνοντας έμφαση στη διδασχή ηθικών αξιών και όχι στείρας γνώσης. Οι εκπαιδευτικοί καλό θα ήταν να καταλάβουν πως αυτό που κάνουν είναι λειτουργήματα και όχι επάγγελμα. Γι' αυτό πρέπει να έχουν στόχο να διδάξουν στους μαθητές τον αλληλοσεβασμό, την αλληλεγγύη, την αλληλοβοήθεια και την επίλυση των προβλημάτων τους με διάλογο. Έτσι τελειώνοντας το σχολείο θα είναι άτομα που έχουν διαμορφώσει την προσωπικότητά τους με ήθος.

Τελειώνοντας θα ήταν παράλειψή μου να μην αναφερθώ στο χρέος της πολιτείας. Οφείλει να καταπολεμήσει ένα μείζον πρόβλημα, την ανεργία η οποία αποτελεί μια ρίζα έξαρσης της βίας. Ταυτόχρονα η ηγεσία καλό θα ήταν να δημιουργήσει κέντρα ψυχαγωγίας για τους νέους και αθλητικά κέντρα ώστε οι νεαροί να μπορούν να διοχετεύουν την ενέργειά τους χωρίς να ζημιώνουν κανέναν.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Πριν δώσω το λόγο στην επόμενη Έφηβο Βουλευτή, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι κοντά μας είναι ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Δημήτριος Σιούφας.

(Χειροκροτήματα)

Κύριε Πρόεδρε, θέλετε να μιλήσετε τώρα ή μετά;

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Σήμερα ήλθα να ακούσω και όχι να ομιλήσω. Σήμερα είναι ημέρα των Εφήβων Βουλευτών.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Σήμερα είναι ημέρα της νεολαίας.

Το λόγο τώρα έχει η Έφηβος Βουλευτής Άννα Αμάλανη, Επικρατείας.

ANNA AMALANTH (Επικρατείας): Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, συνάδελφοι Έφηβοι Βουλευτές, θα ήθελα να προσθέσω στα προαναφερθέντα κάποιες προτάσεις που είναι ταυτόχρονα λύσεις και για τα δύο θέματα τα οποία διαπραγματευόμαστε.

Αρχικά, η οργάνωση μαθημάτων θα μπορούσαμε να πούμε για τους γονείς θα βοηθούσε στην ενημέρωσή τους. Θα μπορούσε να τους δοθούν προτάσεις από ειδικευμένους ψυχολόγους και κοινωνιολόγους για να καταρτιστούν όσον αφορά τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουν τα παιδιά τους.

Επίσης θα πρέπει να προστεθούν μαθήματα στα σχολεία για την ενημέρωση και την κοινωνικοποίηση των παιδιών ώστε να μην καταφεύγουν στα ναρκωτικά.

Επίσης η ουσιαστική αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων όπως η ανεργία και η ανασιζοκρατία, θα βοηθούσε στην εξάλειψη της εκδικητικής και παραβατικής συμπεριφοράς τους, καθώς αυτά είναι ο κύριος λόγος που οι νέοι οδηγούνται σ' αυτές τις συμπεριφορές.

Ευχαριστώ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Το λόγο έχει τώρα η Έφηβος Βουλευτής Ασημακοπούλου Δέσποινα από το Νομό Χανίων.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Ν. Χανίων): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, αγαπητοί συνάδελφοι Έφηβοι Βουλευτές, θεωρώ ότι τα αίτια που προκαλούν τη βία και την εγκληματικότητα είναι γνωστά σε όλους.

Κύριο θέμα που μας απασχολεί και θα συνεχίζει να μας απασχολεί είναι οι τρόποι αντιμετώπισης. Σκοπός μας, λοιπόν, είναι να εστιάσουμε στις δυνατότητες λύσης του προβλήματος και να εξαλείψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται το πολυδιάστατο κοινωνικό φαινόμενο της βίας και της εγκληματικότητας.

Για την αντιμετώπιση, λοιπόν, αυτού του λυπηρού φαινομένου πρέπει να σταθούμε κυρίως σε τρεις πυλώνες που ασκούν μεγάλη επιρροή στους νέους. Πρώτα απ' όλα στην οικογένεια η οποία ασκεί κατευθυντήριο ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των νέων. Η οικογένεια οφείλει να διαπαιδαγωγήσει τους νέους με τις σωστές ιδέες και αρχές. Επίσης κρίνεται απαραίτητη η συζήτηση μαζί τους έτσι ώστε οι γονείς να τους καθοδηγούν και να τους αποτρέπουν από τέτοιες τάσεις συμπεριφοράς.

Δεύτερος παράγοντας που επηρεάζει τους νέους στον τρόπο αντίδρασής τους είναι το σχολείο. Γι' αυτό λοιπόν οι δάσκαλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν το ρόλο που φέρουν και εκτός από τις γνώσεις που προσφέρουν στα παιδιά οφείλουν να τους καλλιεργήσουν τις σωστές αρετές για να αποφευχθεί η έξαρση βίας.

Τέλος τρίτο παράγοντα αποτελούν τα Μ.Μ.Ε. τα οποία προβάλλουν έναν διαφορετικό κόσμο στον οποίο ο τρόπος επίλυσης των προβλημάτων είναι η βία. Γι' αυτό κρίνεται απαραίτητο να απαγορευτούν οι σκηνές βίας για να μη παραδειγματίζονται τα παιδιά από αυτές.

Σας ευχαριστώ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Δεν υπάρχει άλλος ομιλητής. Παρακαλώ όποιος επιθυμεί μπορεί να ζητήσει το λόγο για να δευτερολογήσει.

Το λόγο έχει ο Έφηβος Βουλευτής Καραμπέτσος Φώτιος από την Α' Αθήνας.

ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ (Α' Αθήνας): Θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια πάνω σε απόψεις που ακούστηκαν πιο πριν όσον αφορά τη βία, την εγκληματικότητα και τα ναρκωτικά.

Άκουσα ότι για την καταπολέμηση της βίας, της εγκληματικότητας και τα ναρκωτικά πρέπει να γίνονται αστυνομικές έξω από τα σχολεία. Εγώ δεν πιστεύω ότι ένα τέτοιο μέτρο μπορεί να καταπολεμήσει αυτά τα φαινόμενα.

Νομίζω ότι και οι μαθητές και οι καθηγητές δεν μπορούν να αισθάνονται άνετα σε ένα σχολείο αστυνομικοκρατούμενο ή με κάμερες ή με οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι μια καταπάτηση της ελευθερίας. Αυτό το μέτρο δεν αποτελεί αντιμετώπιση των μαθητών ως εγκληματιών.

Όσον αφορά δε στα ναρκωτικά αυτά μπορεί να διαδίδονται έξω από το σχολείο και ας υπάρχει μέσα αστυνόμευση. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ουσιαστικά ένα τέτοιο μέτρο.

Άκουσα και για το ρόλο της οικογένειας ότι δηλαδή οι γονείς πρέπει να συζητούν με τα παιδιά.

Εγώ πιστεύω, αλλά και εσείς το ξέρετε, ότι κάθε γονέας για το παιδί του θέλει το καλύτερο και είναι φυσικό από τη στιγμή που γεννιέται να προσπαθεί να του εμφυσήσει τις καλύτερες αξίες και τις καλύτερες ιδέες. Σίγουρα υπάρχουν και οικογένειες που δεν τα καταφέρνουν καλά σ' αυτόν τον τομέα. Όμως ένας λόγος για τον οποίο οι οικογένειες δεν μπορούν να τα καταφέρουν καλά σ' αυτό, είναι ότι δεν βρίσκονται αρκετό χρόνο με τα παιδιά στο σπίτι λόγω οικονομικών δυσκολιών.

Εγώ πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να θέσουμε απλά το ζήτημα ως επικοινωνία των γονέων με τα παιδιά, αλλά να έχουν τη δυνατότητα οι γονείς να το κάνουν αυτό. Να έχουν δηλαδή μεγαλύτερους μισθούς, ώστε να μην αναγκάζονται να έχουν δύο και τρεις δουλειές και να είναι περισσότερες ώρες με τα παιδιά. Αυτή νομίζω ότι είναι η βάση του προβλήματος.

Ευχαριστώ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Νομίζω ότι δεν έχουμε δώσει το λόγο στον Έφηβο Βουλευτή Καλαϊτζίδη Θρασύβουλο-Ιωάννη από το Νομό Μαγνησίας.

Ορίστε, κύριε Καλαϊτζίδη, έχετε το λόγο.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ (Ν. Μαγνησίας): Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί Έφηβοι Βουλευτές, νομίζω ότι οι προηγούμενοι με κάλυψαν με αυτά που είπαν για τη βία και τα ναρκωτικά. Θα ήθελα

να σταθώ μόνο σε ορισμένα σημεία, σε αυτό που είπε και ο Έφηβος Βουλευτής προηγουμένως ότι οι περιπολίες και η αστυνόμευση και στο σχολείο, αλλά και γενικά σε αυτό που κάποιοι ανέφεραν, ότι θα έπρεπε να υπάρχουν επιπλέον περιπολίες. Κάτι τέτοιο προσωπικά θα με τρόμαζε. Νομίζω ότι προέχει η πρόληψη και όχι τα βεβιασμένα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης.

Επίσης, θα ήθελα να σταθώ σε ένα άλλο σημείο. Πολλοί ανέφεραν ότι πολλοί χρήστες ναρκωτικών προέρχονται από οικογένειες με χαμηλό οικονομικό επίπεδο. Κάτι τέτοιο νομίζω πως δεν ισχύει. Το αντίθετο μάλιστα. Πολλές φορές παιδιά από οικογένειες με υψηλά εισοδήματα κυλούν στα ναρκωτικά και πολλές φορές τα διακινούν κιάλας.

Τελικά νομίζω ότι αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι πως η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία για τα φαινόμενα και της βίας και της εγκληματικότητας και των ναρκωτικών και φυσικά η πρόληψη αυτή θα δοθεί από το σχολείο, από το κράτος και κατά βάση νομίζω από την οικογένεια. Ευχαριστώ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Τελείωσε ο κατάλογος των Εφήβων Βουλευτών που ήθελαν να πάρουν το λόγο. Θέλει κάποιος να μιλήσει ή να δευτερολογήσει; Δώστε τα ονόματά σας στο γραμματέα, ούτως ώστε να σας δώσω το λόγο.

Το λόγο έχει ο Έφηβος Βουλευτής Νεκτάριος Αρακαδάκης από το Νομό Λασιθίου.

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΡΑΚΑΔΑΚΗΣ (Ν. Λασιθίου): Αξιότιμε Πρόεδρε της Βουλής, αξιότιμε Πρόεδρε της Επιτροπής, αγαπητοί Έφηβοι Βουλευτές, ζούμε στην εποχή, όπου η βία και εγκληματικότητα γνωρίζουν έξαρση στις ημέρες μας λόγω των κοινωνικών στερεοτύπων που έχουν επικρατήσει. Εγώ, λοιπόν, ως ένας νέος που προβληματίζεται για το μέλλον του, αλλά και αγωνίζεται γι' αυτό, θα ήθελα να καταθέσω τους προβληματισμούς μου και να προτείνω μέτρα που θα βελτιώσουν και θα αμβλύνουν το φαινόμενο αυτό.

Αρχικά, όπως ένα κύτταρο αποτελεί το σημαντικότερο δομικό συστατικό για έναν οργανισμό, έτσι λοιπόν, και η οικογένεια αποτελεί το κύτταρο για την κοινωνία. Εάν το κύτταρο είναι υγιές τότε και ο οργανισμός είναι υγιής.

Γι' αυτό και η οικογένεια έχει μεγάλη ευθύνη και γι' αυτό θα πρέπει να ενδυναμωθούν οι δεσμοί της οικογένειας και να καλλιεργηθεί ο σεβασμός, η αλληλοκατανόηση και ανεκτικότητα.

Έπειτα η παιδεία θα πρέπει να έχει έναν ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, να δίνει αξία στον άνθρωπο και να προβάλλει ηθικές αξίες που θα διδάξουν το νέο να σέβεται και να αποδέχεται το διαφορετικό και να προσπαθεί να κοινωνικοποιήσει δημιουργώντας μια κοινωνία δίχως εντάσεις και κατά συνέπεια χωρίς βία και εγκληματικότητα.

Ακόμη όλοι ξέρουμε ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν άμεση επιρροή σε μας. Έτσι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν πρέπει να προβάλλουν αρνητικά πρότυπα και σκηνές βίας, με αποτέλεσμα να διεγείρουν τη φαντασία των ανθρώπων και να τους εξοικειώνουν με παρόμοιες συμπεριφορές.

Επιπρόσθετα, επειδή η πολιτεία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την πορεία μιας χώρας οφείλει να ευαισθητοποιηθεί, ώστε να εξαλείψει την αβεβαιότητα των πολιτών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της μείωσης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης καθώς και με περισσότερες θέσεις εργασίας.

Σας ευχαριστώ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Το λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής Βαχαβιώλου Φλωρεντία από το Νομό Λακωνίας, για δευτερολογία.

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΥ (Ν. Λακωνίας): Θα ήθελα να δευτερολογήσω για το θέμα της βίας και της εγκληματικότητας και για όσα αφορούν στη σχέση της οικογένειας στη σημερινή κοινωνία. Νομίζω ότι ναι μεν έχει πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά το θέμα που με έφερε εδώ είναι τα ψυχολογικά προβλήματα των νέων.

Θα ήθελα να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι οι νέοι έρχονται αντιμέτωποι με πολλά προβλήματα της καθημερινότητας που είναι φυσικό και λογικό οι γονείς να μην μπορούν να τα αντιμετωπίσουν όλα και να έρθουν σε επαφή με τα παιδιά. Οπότε πιστεύω ότι θα ήταν καλό να υπάρχει ψυχολογική υποστήριξη από το σχολείο για τους μαθητές.

Ευχαριστώ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Το λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής Δημουλάκη Αναστασία από την Εύβοια, για να δευτερολογήσει.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥΛΑΚΗ (Ν. Ευβοίας): Θα ήθελα να προσθέσω κάτι, σχετικά με τη συμβολή της οικογένειας στην καταπολέμηση των ναρκωτικών. Πιστεύω πως οι περισσότεροι γονείς θεωρούν ότι τα ναρκωτικά είναι ένας εχθρός και ένα πρόβλημα που βρίσκεται μακριά από τα δικά τους παιδιά, από το σπίτι τους. Αυτός είναι ο λόγος που δεν μιλούν ουσιαστικά με τα παιδιά τους γι' αυτό το πρόβλημα, αλλά μιλούν ρατσιστικά για τους χρήστες των ναρκωτικών και δεν τους συμβουλεύουν να προσέχουν τις παρέες τους, να προσέχουν τη συμπεριφορά τους, γιατί θεωρούν ότι τα δικά τους παιδιά έχουν την ωριμότητα να αντισταθούν στις προκλήσεις της κοινωνίας.

Ευχαριστώ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Κλείνουμε με την Έφηβο Βουλευτή Κατσώνη Παρασκευή από το Νομό Αττικής, για δευτερολογία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΣΩΝΗ (Ν. Αττικής): Επειδή οι προηγούμενοι συνάδελφοί μου με έχουν καλύψει θα ήθελα να προτείνω μία λύση, που αν και θα έχει κακή αντιμετώπιση και μπορεί να φανεί ακραία, πιστεύω ότι είναι πολύ καλή, διότι σε όποια χώρα είχε εφαρμοσθεί έχει αρκετά καλά αποτελέσματα, γιατί μειώνεται το ποσοστό των ανθρώπων, που είναι εθισμένοι στα ναρκωτικά.

Πιστεύω ότι θα ήταν καλό να νομιμοποιηθούν τα ναρκωτικά και να δίνονται σε ειδικά κέντρα, τα οποία θα είναι εξοπλισμένα με ψυχολόγους που θα βοηθούν τον άρρωστο, έτσι ώστε να απεξαρτηθεί σιγά-σιγά και

έτσι θα μειωθούν οι άνθρωποι οι οποίοι πωλούν ναρκωτικά σε άλλους ανθρώπους και δεν θα δημιουργούνται άλλοι οι οποίοι θα έχουν το ίδιο πρόβλημα. Διότι ο νέος δεν πάει μόνος του να πάρει τα ναρκωτικά. Κάποιος άλλος έρχεται να τον παροτρύνει για να πάρει χρήματα. Τον σκοτώνει, λοιπόν, για να πλουτίσει αυτός και να ανέβει κοινωνικά ή να κάνει οτιδήποτε.

Πιστεύω ότι θα ήταν μία πολύ καλή λύση και δεν θα υπήρχαν προβλήματα ανθρώπων που παίρνουν ουσίες, που πεθαίνουν από AIDS ή από άλλες ασθένειες που μεταδίδονται μέσω του αίματος.

Ευχαριστώ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Θέλει ακόμη να μιλήσει ο Έφηβος Βουλευτής Αλεξάκης Αθανάσιος από τη Φθιώτιδα.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ (Ν. Φθιώτιδας): Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, συνάδελφοι, γεια σας. Θα ήθελα να διαφωνήσω με ένα μέτρο που πρότεινε πρωτίτερα ένας συνάδελφος για τα συστήματα παρακολούθησης, ότι η αύξηση αυτών θα βοηθήσει στη μείωση της εγκληματικότητας. Πραγματικά πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα έχει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Γιατί η αύξηση των συστημάτων παρακολούθησης και της αστυνόμευσης θα ξεσηκώσουν ακόμα πιο πολύ τις μάζες, με αποτέλεσμα τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα.

Ακόμη πιστεύω ότι ο κύριος υπεύθυνος για τη βία είναι η τηλεόραση, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που να γεννιέται και να ξέρει πώς θα σκοτώσει κάποιον. Και όμως αυτήν τη στιγμή όλοι μας είμαστε 17 χρονών και ξέρουμε δέκα διαφορετικούς τρόπους για να αφαιρέσουμε μια ζωή. Από πού; Από την τηλεόραση. Θα πρέπει, λοιπόν, να ληφθούν κάποια μέτρα, να σταματήσουν κάποιες εκπομπές, ώστε να μην υπάρχει πρόσβαση σε κάποια πράγματα, γιατί πιστεύω ότι είναι αχρείαστα.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Κυρίες και κύριοι Έφηβοι Βουλευτές, τελείωσε ο κατάλογος των ομιλητών και αυτών που ήθελαν να δευτερολογήσουν.

Είναι γεγονός ότι στη σημερινή συνεδρίαση από εσάς για τα δύο σοβαρά θέματα που σας είπα ότι απασχολούν την κοινωνία, τη βία και τα ναρκωτικά, κατετέθησαν πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις. Μπορεί και κάποιοι να είχαν διαφορετική άποψη από τους άλλους, αλλά αυτό είναι δείγμα της δημοκρατίας. Νομίζω ότι συζητήσαμε και κατατέθησαν απόψεις σοβαρές και υπεύθυνες από εσάς τους νέους ανθρώπους επάνω σε αυτά τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία.

Και βεβαίως και εμείς τώρα και εσείς στο μέλλον καλό είναι να συμβάλουμε ώστε αυτά τα δύο προβλήματα της κοινωνίας μας –να χρησιμοποιήσω και πάλι ιατρικό όρο- να θεραπευτούν.

Σας εύχομαι και πάλι να έχετε υγεία, χαρά και δύναμη στη ζωή σας και επιτυχία, επιστημονική και επαγγελματική.

Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση και εξαντλήθηκε ο κατάλογος των ομιλητών, προχωρούμε στη διαδικασία των ψηφοφοριών. Θα ψηφίσουμε επί της αρχής τη *Σύνθεση Κειμένων* αρμοδιότητας της Επιτροπής μας, που σημαίνει ότι δεχόμαστε το κείμενο της σύνθεσης αυτής ως μία βάση για τη συζήτηση επιμέρους θεμάτων, δηλαδή τη φιλοσοφία γενικότερα των θεμάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

Γίνεται δεκτή η *Σύνθεση Κειμένου* αρμοδιότητας της Επιτροπής, δηλαδή το κείμενο από σελίδα 31 ως 36 επί της αρχής;

Οι αποδεχόμενοι τη *Σύνθεση* να σηκώσουν το χέρι.

(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι τη *Σύνθεση*)

Οι μη αποδεχόμενοι τη *Σύνθεση* να σηκώσουν το χέρι.

(Κανείς Έφηβος Βουλευτής δεν σήκωσε το χέρι)

Προφανώς όλοι αποδέχονται τη *Σύνθεση Κειμένων*.

Συνεπώς, η *Σύνθεση Κειμένων* επί της αρχής έγινε δεκτή ομοφώνως.

Τώρα θα ψηφίσουμε τα επιμέρους κεφάλαια.

Γίνεται δεκτό το πρώτο κεφάλαιο, δηλαδή τα θέματα βίας και εγκληματικότητας;

Οι αποδεχόμενοι το πρώτο κεφάλαιο να σηκώσουν το χέρι.

(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι το πρώτο κεφάλαιο)

Οι μη αποδεχόμενοι το πρώτο κεφάλαιο να σηκώσουν το χέρι.

(Σηκώνουν το χέρι οι μη αποδεχόμενοι το πρώτο κεφάλαιο)

Προφανώς οι αποδεχόμενοι το πρώτο κεφάλαιο είναι περισσότεροι.

Συνεπώς, το πρώτο κεφάλαιο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.

Τώρα θα ψηφίσουμε το δεύτερο κεφάλαιο.

Γίνεται δεκτό το δεύτερο κεφάλαιο που αφορά το θέμα των ναρκωτικών;

Οι αποδεχόμενοι το δεύτερο κεφάλαιο να σηκώσουν το χέρι.

(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι το δεύτερο κεφάλαιο)

Οι μη αποδεχόμενοι το δεύτερο κεφάλαιο να σηκώσουν το χέρι.

(Σηκώνουν το χέρι οι μη αποδεχόμενοι το δεύτερο κεφάλαιο)

Προφανώς οι αποδεχόμενοι το δεύτερο κεφάλαιο είναι περισσότεροι

Συνεπώς, το δεύτερο κεφάλαιο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.

Γίνεται δεκτή η *Σύνθεση Κειμένων* αρμοδιότητας της Επιτροπής και στο σύνολο;

Οι αποδεχόμενοι τη *Σύνθεση* και στο σύνολο να σηκώσουν το χέρι.

(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι τη *Σύνθεση*)

Οι μη αποδεχόμενοι τη *Σύνθεση* και στο σύνολο να σηκώσουν το χέρι.

(Σηκώνουν το χέρι οι μη αποδεχόμενοι τη *Σύνθεση*)

Προφανώς σήκωσαν το χέρι οι περισσότεροι.

Επομένως, η *Σύνθεση Κειμένων* αρμοδιότητας της Επιτροπής γίνεται δεκτή και στο σύνολό της κατά πλειοψηφία.

Και τώρα θα γίνει η κλήρωση για τους δύο Εφήβους Βουλευτές που θα μιλήσουν στην Ολομέλεια. Η κλήρωση θα διεξαχθεί χωρίς τη συμμετοχή των Εφήβων Βουλευτών της Κύπρου και των Αποδήμων. Οι Έφηβοι Βουλευτές της Κύπρου και των Αποδήμων εννοείται ότι δεν αποκλείονται, απλώς θα γίνει άλλη κλήρωση. Όσοι θέλουν να μιλήσουν, λοιπόν, να γράψουν το όνομά τους για να μπουν στην κληρωτίδα και να γίνει η κλήρωση.

(Στο σημείο αυτό διεξάγεται η κλήρωση των ονομάτων)

Οι δύο Έφηβοι Βουλευτές που θα μιλήσουν στην Ολομέλεια είναι πρώτον, Αρβανίτη Μαρία, από τη Β΄ Αθηνών.

(Χειροκροτήματα)

Και δεύτερον, Κολιού Ευτυχία, από το Νομό Φθιώτιδας.

(Χειροκροτήματα)

Κυρίες και κύριοι Έφηβοι Βουλευτές, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων.

Καλή δύναμη, υγεία και χαρά στη ζωή σας.

Ώρα λήξης 12.00΄.

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ