


# Συζητήσεις, συναντήσεις, συνέδρια

**ΚΑΛΕΣΜΑ  
ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  
ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΤΟΥ '83**



Από το 1974 (πριν σήμερα, μόνο μόνον στην Αθήνα συνάθιζαν, λειτουργούσαν, διαδίδονταν, διαλύθηκαν, μετασημασιώθηκαν και λειτουργούν ακόμη πάνω από 50 αυτόνομες γυναικείες ομάδες, ενώ ανάλογες ομάδες υπήρξαν και υπάρχουν σε πολλές επαρχιακές πόλεις.

Οι ομάδες αυτές στη διάρκεια της ζωής τους, μικρή ή μεγάλη, αποτελούνταν συχνά σημαντικό αριθμό γυναικών, είχαν το γυναικείο ζήτημα με μια νέα οπτική συνείδηση το προσωπικό με το πολιτικό, διατύπωναν τον προσημασιωμένο, τις απόψεις και τις δεσφαιρήσεις τους, αναδείχσαν σημαντική δραστηριότητα παραβιάζοντας με συνέπεια, πορείες, εκδηλώσεις, εκδόσεις βιβλίων, περιοδικών, ενημερωτικών κ.λπ. Στις συνολικές τους πορείες να πούμε ότι οι προσπάθειες αυτές, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, με όλη την πολυμορφία, τις διαφορές και τις αντιθέσεις που έχουν, άνοιξαν το πεδίο του της έννοιας «γυναικείο» όπου εκφράστηκε στην Ελλάδα από τη Μεταπολίτευση ως σήμερα.

Σημαντικό στοιχείο όλης αυτής της διαδικασίας, που απορρέει από τον προσημασιωμένο πάνω στις σχέσεις που διαμορφώνονται ανάμεσα στα μέλη της ομάδας αμετάβλητο και από την αμεταβλητότητα των παραδοσιακών φύλων αφηγήσεων, ήταν η έλλειψη κάθε κεραικής μόνο στις γυναικείες ομάδες και η επίθετη έκφραση όλων που αλληλοεισπύρασαν σφαιρικά ανταγωνισμένοι. Δεν έχουμε εδώ μόνο μια απλή αφομοίωση στερεοτυπικών και ιεραρχικών μορφών οργάνωσης, αλλά και την έκφραση απόδειξη ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε και χωρίς αυτές.

Όσοι τα παραπάνω τα θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικά — μόνο που οι κεντρικοί ήταν και είναι δίσκοι. Οργάνωση με διαπιστώσεις λοιπόν ότι αν και η μικρή ομάδα σαν μορφή οργάνωσης είναι αποδεκτή, εντούτοις η έλλειψη επικοινωνίας ανάμεσα στις ομάδες, η αποκομματικότητα των προσημασιωμένων και των δραστηριοτήτων τους, η κεντροποίηση των μέσων τους και η έλλειψη καταγραφής της εμπειρίας τους δοκιμάζοντας τη συνεκτικότητα μιας συνέχειας, τη δυνατότητα αναφοράς μας σε κοινές εμπειρίες και τη χρησιμοποίηση της συνομορμότητας αυτής εμπειρίας για μια συλλογικότερη έκφραση και αντιμετώπιση των ζητημάτων που μας απασχολούν.

Έτσι νομίζουμε πως έφτασε και το πλήρωμα του χρόνου για να προτινάμε

**ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ** (πρωτοβουλία)

για να ανταλλάξουμε την εμπειρία μας, την εμπειρία δηλαδή του **αυτόνομου** γυναικείου χώρου (των απόψεων, της προσημασιωτικής, της πρακτικής μας) με στόχο όχι μόνο την κατά καταγωγή της αλλά μόνον απ' αυτή τη διαδικασία.



Γυναίκες από την Κίνηση Δημοκρατικών Γυναικών συζητούν...  
Φωτ.: Αθηνά Λεκκάκου



Πρώτο Πανελλαδικό Συνέδριο της Κίνησης Δημοκρατικών Γυναικών. Αθήνα, Πάντειος Σχολή, Μάιος 1982  
Φωτ.: Αθηνά Λεκκάκου  
Αρχείο Γυναικών «Δελφύς»

Κάλεσμα σε συνάντηση γυναικών, 1983  
Αρχείο Γυναικών «Δελφύς»

**ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ**

Η ζωή για τόση δημιουργία του ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ως γεννημένη γύρω στις άκρες του καλοκαιριού. Βρέθηκε λοιπόν, ο χώρος, ένα λόγιο ΜΑΞΙΜΑΛΙΣ 20 και ΕΚΟΥΣΑ να η ζωή άρχισε να γίνεται πραγματικότητα.

Στο βιβλιοπωλείο υπάρχουν βιβλία θεωρητικά για το γυναικείο ζήτημα, καθώς επίσης και έργα γυναικών συγγραφέων (λογοτεχνικά, ποιήματα, δοκίμια, μελέτες, αυτοβιογραφικά, παιδικά) αλλά και κεραικά, κάρτες, δωροκάλια... Τα τό άμεσα μέλλον προβλέπεται και ο εμπλουτισμός του με ένα βιβλίο (αυτοβιογραφία). Διά δωμάτια προσφέρονται στον καθένα για προζήτηση, καφέ κ.λπ. γλυκό του κουταλιού, αλλά και για εκδηλώσεις και εκδόσεις. Ταυτικά πολύ ευλόγιο σε όποιονδήποτε ανακινώσαν - άρδισα κάθε γυναικείας όρασης ή ιδέας!

Τό πρώτο μέρος, τό άρχελο, ευλοδοεί να συγκεντρώσει ό,τι υέδο χει, γύρω από τό γυναικείο «κέντρο» γυ' αυτό γίνονται προσβάσεις να υεωραστεί όλο από τις άκρες του έχουν δουλέψει μέχρι σήμερα - τό όλο δά προσφέρεται για κθή καρτέρα δουλειά.

30

Αφιέρωμα στο «Βιβλιοπωλείο των γυναικών» στο περιοδικό *Πόλη Γυναικών*  
Αρχείο Γυναικών «Δελφύς»

Επίσης μας είναι να συγκεντρώσει γύρω από τό βιβλιοπωλείο οι γυναικείες ομάδες (τό ένα από τό στέμνα προσφέρεται για σφικεν τρώσεις όμάδων), να γίνει σφικε αναφοράς του γυναικείου, ένα κέντρο πληροφόρησης με ανακινώσεις και διαμόρφωση δουλειάς.

Πόν βρισκόμαστε σε μία κρήνη έσοφί με κόντες γάδες του έξω-τερικού (Άγγλία - Γαλλία) πρόγυα του δά έλευόμενου και για άλλες γάδες. Στό μεταξύ δά ήταν κούλτη η ανταλλαγή εμπειριών και ελέγχων με γυναικείες της έπαρξής, ένα δά μπορούσε, στο μέλλον, με κατάλληλη διαμόρφωση αλλά και εκδίκη δουλειά να λειτουργήσει ένα κέντρο βοήθειας - να υπάσχει όλησθί ένα τηλεφώνω σε 24ωρη βάση, όπου να μπορεί κάθε γυναίκα να έπικοινωνήσει για δουροδοτέα κοζβλιωτή και να έρθει σε έπαφί με ανθρώπους που δά μπορούσαν να της προσφέρουν κάποια ούλοαστική βοήθεια: γιατρό, δικηγόρο κλπ...

Όλες αυτές οι εύγενες πηλοδοξίες για άσχη!!!

\*Αννα Μυχοπούλου - Μυστά Μελάδα

31

Συνάντηση γυναικών «Διακοπές και Κουβέντες: το σώμα μας και οι δυνατότητές του» στην Κεφαλονιά  
Αρχείο Γυναικών «Δελφύς»



**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ**  
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1920  
ΣΟΛΩΝΟΣ 41 - ΑΘΗΝΑ 106 72 - ΤΗΛ. 3616.236

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Για την επέτειο της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ, σας προσκαλούμε στη Δημόσια Συζήτηση που οργανώνουμε την Τετάρτη 14 Μαρτίου 1990, στις 7.30 μ.μ. στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (οδός Ακαδημίας 60), με θέμα:

**«ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ»**

Συζήτουν:

- Η κ. Μαρία Ηλιο, καθηγ. Πανεπ. Ιωαννίνων, μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου
- Η κ. Δανάη Βαϊκούρη, εκπαιδευτικός
- Ο κ. Δημήτρης Βεργίδης, ειδικός επιστήμον στα παιδαγωγικά τμήματα του Πανεπ. Θεσσαλίας
- Ο κ. Γεράσιμος Τσιώκος, εκπαιδευτικός, υπεύθυνος για το Πρόγραμμα Αλφαριθμητικού της Γ. Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης

Χαιρετισμό θ' απευθύνει ο κ. THEO LOIR, Διευθυντής του Κέντρου Πληροφοριών του ΟΗΕ στην Αθήνα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΕΡΨΗ ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Α. ΓΙΟΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ

Είσοδος ελεύθερη



**10 χρόνια - 10 ώρες**

Το βιβλιοπωλείο για τις γυναίκες

- το βιβλίο - το παιδί •

έκλεισε τα δέκα χρόνια της λειτουργίας του

**“10 τούρτες και 10 εκπλήξεις”**

ετοιμάστηκαν για να γιορταστεί το κλείσιμο της παλιάς και η αρχή της νέας δεκαετίας με νέους στόχους και το νέο όνομα “Σελάνα”

Θα θέλαμε να είστε και οεις στη γιορτή την Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου από 11 π.μ. ως 9 μ.μ.

Σας περιμένουμε  
Φιλικά  
Ελένη και Μαρίνα Παμπόυκη

Σελάνα 38  
τηλ. 3698262

**ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ**

με αφορμή τη μετονομασία του σε «Σελάνα», ύστερα από δέκα χρόνια λειτουργίας  
Αρχείο Γυναικών «Δελφύς»

Αφίσα του «Βιβλιοπωλείου των γυναικών»  
Αρχείο Γυναικών «Δελφύς»

**ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ**

μαϊσσοιλίας 20 και σκουφά

**Δημόσια συζήτηση:**

**“ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΒΛΩΣΕΩΝ,”**

**Δευτέρα 2 Απρίλη 7 μ.μ.**

Αίθουσα Δικηγορικού Συλλόγου (Ακαδημίας 64)

**ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ**  
ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  
ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

**Γυναικεία Έκφραση**

**διεθνής δεατρική συνάντηση '82**

6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΘΕΑΤΡΟ ΑΒΕΡΩΦ  
Λ. ΚΑΤΩΝΗ 28-30 Τηλ. 64.68.064  
Οργάνωση: ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ

**ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΖΗΤΟΥΝ**

Η ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΣΥΖΗΤΟΥΝ: ΦΕΜΙΝΙΣΤΡΙΔΕΣ ΣΠΙΤΕΡΕΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/8 7:30μμ στο Βιβλιοπωλείο των Γυναικών ΜΑΪΣΑΛΙΑΣ 20 και ΣΚΟΥΦΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Βιβλιοπωλείο «Σελάνα» & «το Βιβλιοπωλείο των γυναικών»

«Οι γυναίκες συζητούν»: σειρά εκδηλώσεων που οργανώνονταν από το βιβλιοπωλείο «Σελάνα» και «Το βιβλιοπωλείο των γυναικών»  
Αρχείο Γυναικών «Δελφύς»

ΠΑΝΤΕΙΟΣ 7-8-9 ΜΑΗ '82

**ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΖΗΤΟΥΜΕ**

**1ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ**  
της ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Αφίσα για συζήτηση με θέμα «Αντισύλληψη, νομιμοποίηση αμβλώσεων». Αθήνα, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών  
Αρχείο Γυναικών «Δελφύς»

Πρόγραμμα της Διεθνούς Θεατρικής Συνάντησης με θέμα «Γυναικεία έκφραση». Αθήνα, θέατρο «Αβέρωφ», Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1982  
Αρχείο Γυναικών «Δελφύς»

Αφίσα του 1ου Πανελλαδικού Συνεδρίου της Κίνησης Δημοκρατικών Γυναικών. Αθήνα, Πάντειος Σχολή, Μάιος 1982  
Αρχείο Γυναικών «Δελφύς»