

Β' ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ «ΕΦΗΒΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Φίλες και φίλοι, Έφηβοι Βουλευτές, σας καλωσορίζω στην Η' Σύνοδο της Βουλής των Εφήβων. Όταν ξεκινήσαμε να υλοποιούμε την ιδέα ενός Εκπαιδευτικού Προγράμματος της Βουλής για τη συμμετοχή στα κοινά και το δημοκρατικό διάλογο της νέας γενιάς, που θα έκλεινε κάθε χρόνο με μια συνάντηση, εδώ στο Κοινοβούλιο, τριακοσίων πενήντα νέων από την Ελλάδα, την Κύπρο και τη διασπορά που θα ξεχωρίζαν μέσα από τη διαδικασία του Προγράμματος, η πρόθεσή μας ήταν μία, να αποτελεί αυτή η συνάντηση μια κορυφαία εκδήλωση της δημοκρατίας και της νεολαίας μας, ένα βήμα ανάδειξης των ιδεών και των οραμάτων των νέων ανθρώπων, μια μυσταγωγία διαλόγου, αμφισβήτησης αλλά και σύνθεσης, ένα μονοπάτι ελπίδας για το μέλλον.

Οδοιπόροι στο μονοπάτι αυτό της ελπίδας είστε εσείς. Εσείς καλείστε σήμερα να εκφράσετε τον προβληματισμό, τη βούληση και το όραμα όχι μόνο το προσωπικό σας ούτε μόνο των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων τριάντα συνομηλίκων σας, όπως εκφράστηκε μέσα από τις εργασίες τους που έχουν αποδελτιωθεί στο κείμενο που σας έχει διανεμηθεί, αλλά ολόκληρης της νέας γενιάς, να γίνετε η φωνή όλων των νέων της Ελλάδας, της Κύπρου και του Απόδημου ελληνισμού, των νέων όλου του κόσμου, μια φωνή που θα μιλήσει χωρίς συμβάσεις, χωρίς καθωσπρεπισμούς και τεχνάσματα, αλλά με ευπρέπεια και ήθος, μαχητικότητα και ενθουσιασμό στην καρδιά της κοινωνίας. Θα την αγγίξει και –ας το ευχηθούμε– θα της μεταγγίσει ζωντάνια και συναίσθημα.

Φίλες και φίλοι, αναφέρθηκα ήδη μιλώντας σε α' πληθυντικό σε όσους ξεκινήσαμε την υλοποίηση της ιδέας για τη Βουλή των Εφήβων. Φέτος από αυτήν την πρώτη ομάδα ανθρώπων λείπει ένας, ένας ξεχωριστός άνθρωπος, ένας ξεχωριστός Έλληνας, ένας ξεχωριστός φίλος. Ο Αντώνης Σαμαράκης δεν βρίσκεται πια στη γνώριμή του θέση. Αυτή η απουσία ξέρω ότι βαραίνει τις δικές σας καρδιές, όπως βαραίνει τις καρδιές όλων όσοι είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε, όσοι είμαστε φίλοι του. Είμαι βέβαιος ότι μπορεί έστω για λίγο να ελαφρύνει αυτό το βάρος με τη φωνή του, με τη νοερή πλασουσία του απόψε στο Βήμα, όπως ήταν και με όσα είπε πριν ένα χρόνο ακριβώς στα παιδιά της Ζ' Συνόδου. Ας τον ακούσουμε.

(Στο σημείο αυτό ακούγεται μαγνητοφωνημένη η ομιλία του Αντώνη Σαμαράκη από τη συνεδρίαση υποδοχής της Ζ' Συνόδου της Βουλής των Εφήβων)

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ: Υπάρχει η ζωή πριν από το θάνατο; Αυτό δεν είναι απλώς ένα «γκράφιτι» από χέρι νέου ανθρώπου σε δρόμο της Αθήνας. Είναι η κραυγή αγωνίας των παιδιών και των νέων αντίκου στο εφιαλτικό πανόραμα των κόσμου μας.

Ποια ζωή ξούμε πριν από το θάνατό μας; Με ποια ποιότητα και με ποιο όραμα; Μέσα στη γοητεία της ζωής υπάρχουν ασχήμες που πληγώνουν την ανθρωπιά και μέσα στην ομορφιά της φύσης επεμβαίνουν οι άνθρωποι και απειλούν την ίδια την ύπαρξη της ζωής στον πλανήτη. Αξίζει να ξούμε αυτήν τη ζωή αληθινά και όχι απλώς να διεκπεραιώνουμε τα εικοσιτετράραχά μας. Ζωή άξια να τη ζει κανείς υπάρχει, όταν έχουμε όραμα και αγωνιζόμαστε να το πραγματώσουμε.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

Είστε σήμερα εδώ για να μεταδώσετε και σε εμάς το δικό σας όραμα ζωής. Για μιαν ακόμη φορά έχετε δίκιο: Αυτός ο κόσμος πρέπει να αλλάξει. Είναι ένας κόσμος με πολλούς νόμους, αλλά χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη.

Τώρα μόλις ο Πρόεδρος της Βουλής, ο αγαπημένος μας Απόστολος Κακλαμάνης, ρεαλιστής, όπως πάντα, ανάμεσα στα προβλήματα που αντιμετωπίζετε, μίλησε για την ανεργία. Τα τελευταία εντελώς πρόσφατα στοιχεία δείχνουν, δυντυχώς, ότι η ανεργία των νέων αυξάνεται συνεχώς.

Ο κόσμος μας είναι ένας κόσμος χωρίς εναισθησία και τρυφερότητα, χωρίς την ομορφιά της δικής σας ψυχής. Πώς θα μπορούσε ο κόσμος να γίνει, όπως ένα νέο παιδί, με την αγνότητα και τη δύναμη για τα τρία μεγάλα ιδανικά που η ανθρωπότητα κυνηγάει αιώνες τώρα, την ειρήνη, την ελευθερία, την κοινωνική δικαιοσύνη;

Μια προσπάθεια προς αυτό το όνειρο είναι η Βουλή των Εφήβων. Η Βουλή των Εφήβων, πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Απόστολον Κακλαμάνη, είναι ένα βήμα ελεύθερος ανάπτυξης ιδεών και συναισθημάτων, ένα βήμα διαλόγου, μία άσκηση δημοκρατίας.

Μαζί με όλα τα μέλη της Επιτροπής του Προγράμματος «Βουλή των Εφήβων», σας καλωσορίζουμε σήμερα. Μιλάμε για το φαινόμενο του θερμοκρατίου και για την αύξηση της θερμότητας στη φύση. Εδώ, όμως, μία ολόκληρη ανθρωπότητα κρυώνει, παγώνει, την έχουν στην κατάψυξη. Δεν υπάρχει, λοιπόν, ελπίδα; Μόνο εσείς τα παιδιά, οι νέοι, μπορείτε να της δώσετε το φιλί της ζωής.

Γεια σας, παιδιά.»

(Ζωηρά και παρατεταμένα χειροκροτήματα)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Σας καλώ να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Αντώνη Σαμαράκη.

(Ορθιοί όλοι οι παρευρισκόμενοι στην Αίθουσα τηρούν ενός λεπτού σιγή).

Αιωνία του η μνήμη!

(Ζωηρά και παρατεταμένα χειροκροτήματα)

Φίλες και φίλοι, από εκεί όπου βρίσκεται ο Αντώνης Σαμαράκης μάς καλεί να μετατρέψουμε τη θλίψη που γεννάει η απουσία του σε χαρά για την άφθαρτη παρουσία των ιδεών, των συναισθημάτων και των ελπίδων που ο ίδιος δημιούργησε σε μας και σε εκατομμύρια ανθρώπων μέσα από το συγγραφικό του έργο και με τους αγώνες μιας ζωής για ένα καλύτερο κόσμο.

Η Σύνοδος αυτή, η Η' Σύνοδος της Βουλής των Εφήβων, είναι αφιερωμένη στην αντίσταση ενάντια στην παρακμή, στην άρνηση της βίας, στην ελπίδα για δικαιοσύνη, στον αγώνα για ανθρωπιά. Είναι αφιερωμένη στη νέα γενιά που αγωνίζεται για ένα καλύτερο κόσμο. Αγωνίζεται χωρίς να την πτοούν οι κάθε λογής αρνητές της, όσοι τη θεωρούν χαμένη, όσοι την επικρίνουν ως απούσα ή παθητικό θεατή των εξελίξεων, οι ίδιοι που εδώ και μερικά χρόνια μας μιλήσαν για το τέλος της ιστορίας, της φιλοσοφίας, των ιδεών και των σιγώνων και ανέδειξαν το σχήμα της παγκοσμιοποίησης ως το μοναδικό ερμηνευτικό εργαλείο το οποίο θεμελιώνεται στην επικράτηση των οικονομικών αξιών της ανταγωνιστικής σιγοράς και αναδεικνύει ως πρότυπο το άτομο-καταναλωτή.

Αυτή η ερμηνεία της παγκοσμιοποίησης αυτοαναγορεύεται ως μονόδομος που θεωρεί τις κοινωνικές αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα ως παραδοσιακές, παρωχημένες αντιλήψεις.

Αυτή, ακριβώς, η αντιληφτή οδηγεί στην αποπολιτικοποίηση και στην αδιαφορία για το δημόσιο και το κοινωνικό συμφέρον. Πλήττει ευθέως το ίδιο το περιεχόμενο των δημοκρατικών θεσμών, αφού η συνειδητή συμμετοχή του πολίτη στα κοινά αποδυναμώνεται και δίνει τη θέση της στην τυπική αντιπροσώπευση, στην αδιαφορία, και οδηγεί στη δυσπιστία απέναντι στα πολιτικά κόμματα και τους άλλους θεσμούς της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας.

Όμως, η δημοκρατία συνιστά την ουσιαστική έκφραση της κοινωνικής και ατομικής δράσης. Επιτρέπει στις κοινωνίες να διαμορφώσουν και να εκφράσουν τα συμφέροντα, τις ανάγκες, τις αξίες τους και τα οράματά τους. Γι' αυτό και οι αξίες που συγκροτούν τον πυ-

ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ «ΕΦΗΒΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ»

οήνα της δημοκρατίας, η ισότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη και ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αποτελούν στάση ζωής και κοινωνικές διαδικασίες. Διαμορφώνουν την ομαλή κοινωνική και οικονομική πρόοδο των σύγχρονων κοινωνιών μέσα από τη συνεργασία και την αλληλεγγύη των πολιτών.

Επομένως, ούτε η ιστορία τελείωσε. Άλλωστε, το διαψεύδουν οι τραγωδίες των σύγχρονων πολέμων, οι τραγωδίες των λαών της Βαλκανικής, της Παλαιστίνης, του Αφγανιστάν, του Ιράκ και τόσων άλλων περιοχών και λαών του κόσμου. Ούτε οι κοινωνικές αδικίες και αντιθέσεις καταργήθηκαν. Ούτε, φυσικά, οι κοινωνικοί αγώνες που προκαλούν πρόκειται να σταματήσουν ή μπορεί να καταργηθούν.

Η ανεργία, η νέα φτώχεια, η αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους, ο ρατσισμός, ο θρησκευτικός φανατισμός, η πείνα, η εξαθλίωση που μαστίζει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του πλανήτη μας, η ζαγδαία καταστροφή του περιβάλλοντος, το πρόβλημα της τρομοκρατίας και τα άλλα προβλήματα και αίτια που το προκαλούν αποτελούν φαινόμενα που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση και αποδεικνύουν ότι ζούμε σε έναν κόσμο που όχι μόνο τα προβλήματά του δεν λύθηκαν, αλλά όλα τώρα ξεκινούν.

Γι' αυτό, ενώ κάποιοι προσπαθούν να πείσουν τους λαούς, και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους, ότι κάθε αντίσταση είναι μάταιη και ότι η σημερινή εικόνα του κόσμου είναι ένας μονόδομος, το γυαλί της ομοιομορφίας οργίζει από την αφύπνιση των συνειδήσεων.

Και η νεολαία πρωταγωνιστεί. Το είδαμε και μας συγκλόνισε στις διαδηλώσεις που έγιναν σε ολόκληρο τον κόσμο ενάντια στον πόλεμο με αίτημα την ειρήνη. Το βλέπουμε καθημερινά γύρω μας στον αγώνα τον ατομικό και το συλλογικό για τη δημοκρατία, την πρόοδο, την υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος, της ανθρώπινης ζωής στον πλανήτη. Το νιωθούμε κάθε φορά που γεννιέται μια καινούρια μουσική, ένας καινούριος στίχος, μια καινούρια εικόνα, που δεν υποτάσσεται στους καινόνες του εμπορικού, του μαζικού, που καταντά άψυχο, αλλά υψώνει το συναίσθημα και το ήθος πάνω από τον κόσμο της ευκολίας και της υποταγής.

Και σε όλα αυτά πρωταγωνιστούν οι νέοι. Γι' αυτό η ελπίδα είναι ζωντανή και ο αγώνας φέρνει αποτελέσματα. Το γνωρίζουν καλά αυτό οι Έφηβοι Βουλευτές από την Κύπρο που βρίσκονται ανάμεσά μας απόψε. Για πολλά χρόνια η αναφορά μας στην Κύπρο ήταν συναισθηματικά φροτισμένη με ελπίδα, αλλά και με πίκρα, πόνο και οργή. Στη ζυγαρά των συναισθημάτων βάραιναν πάντα δραματικά όσα πλήγωναν την ψυχή μας.

Τώρα, για πρώτη φορά μετά το 1974, μετά την εισβολή και την τουρκική κατοχή, η ελπίδα νικά τον πόνο στην Κύπρο. Η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν σημαίνει αυτό ότι μπορούμε να εφησυχάσουμε. Η πιο δύσκολη ώρα της νύχτας είναι πάντα λίγο πριν το ξημέρωμα. Όμως, το ξημέρωμα είναι πια πολύ κοντά για την Κύπρο μας. Είναι πολύ κοντά για την ειρήνη και το δίκιο στο μαρτυρικό νησί. Η ανγή της κυπριακής ελευθερίας έρχεται.

Εσείς, Ελληνοκύπριοι Έφηβοι Βουλευτές, θα αναλάβετε την ιστορική ευθύνη να κάνετε μαζί με τους Τουρκοκύπριους συνομήλικους σας, όλη τη νέα γενιά της Κύπρου, αυτήν την ελευθερία μια μόνιμη κατάσταση για τη Μεγαλόνησο, ξανά ενωμένη και απαλλαγμένη από τις κατοχικές δυνάμεις. Στα πρόσωπά σας χαιρετίζουμε τους δημιουργούς μας καινούριας ζωής, τους επρόσωπους της γενιάς αυτής της καινούριας ζωής για την Κύπρο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Ευρώπη.

Καλωσορίζουμε στην Ή' αυτή Σύνοδο της Βουλής των Εφήβων και τους εκπροσώπους των νέων της ελληνικής Διασποράς, τους εκπροσώπους της νεολαίας του Απόδημου Ελληνισμού, που φέρουν εδώ από κάθε γωνιά του κόσμου το μήνυμα της δικής τους αντίστασης, της αντίστασης στην ακύρωση της πολιτισμικής τους ταυτότητας, της εθνικής καταγωγής τους, το μήνυμα της επιμονής στην ελληνικότητα, που δεν είναι ένας απλός φυλετικός προσδιορισμός, αλλά αποτελεί μια ολόκληρη κοσμοθεωρία, ένα σύστημα αξιών και ιδεών με οικουμενική προσφορά και αξία.

Αυτής της ελληνικότητας πρεσβευτές είστε εσείς, Έφηβοι Βουλευτές της Διασποράς σε

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

ολόκληρο τον κόσμο. Στα πρόσωπά σας χαιρετίζουμε μια δύναμη προόδου για την Ελλάδα, τον ελληνισμό, ολόκληρο τον κόσμο.

Σε αυτήν την Η' Σύνοδο της Βουλής των Εφήβων εσείς, οι νέοι του Απόδημου Ελληνισμού και της Κύπρου, θα συναντηθείτε με τους συνομηλίκους σας που ζουν στη Μητροπολιτική Ελλάδα. Συμβολικά οι τριακόσιοι Έφηβοι Βουλευτές από την Ελλάδα στέκονται σε αυτήν την Αίθουσα στις θέσεις των τριακοσίων Βουλευτών, εκπροσώπων του λαού και του Έθνους.

Με αυτή τη νεολαία που επιμένει να αντιστέκεται και να οραματίζεται το μέλλον της Ελλάδας διαφορετικό, καλύτερο και πιο δίκαιο. Σε αυτούς τους Έφηβους Βουλευτές της Μητροπολιτικής Ελλάδας θέλω να απευθυνθώ και εγώ με μία μόνο λέξη: «εμπιστοσύνη». Σε σας, στη δική σας γενιά, η Ελλάδα έχει εμπιστευτεί τα όνειρά της, τις προσδοκίες της για το μέλλον. Δεν θα μπορούσε να είναι άλλως, γιατί σύντομα εσείς, η δική σας γενιά, θα αναλάβετε την ευθύνη να πάτε τον τόπο μας πιο μπροστά, να τον κάνετε καλύτερο, απ' ότι τον έκαναν οι δικές μας γενιές.

Σήμερα, προετοιμάζεστε γι' αυτό το ρόλο στα σχολεία σας, παντού στην Ελλάδα, στις πόλεις, στα χωριά, στα νησιά μας με τη βοήθεια των δασκάλων σας, με τη συμπαράσταση των οικογενειών σας.

Μην ξεχάνετε ποτέ ότι το θεμέλιο της προόδου είναι η γνώση, που απελευθερώνει τον άνθρωπο από κάθε μορφή δουλείας και τον οδηγεί στην επιτυχία των στόχων του και των ατομικών και των συλλογικών. Πάνω από όλα η γνώση.

Στα πρόσωπά σας χαιρετίζουμε, λοιπόν, το μέλλον του τόπου μας.

Η Η' Σύνοδος της Βουλής των Εφήβων απέχει χρονικά λίγους μόνο μήνες πριν από το μεγάλο γεγονός που προσμένουμε με ενθουσιασμό, εθνική υπερηφάνεια, αλλά και αίσθημα ευθύνης, μία γιορτή ελληνική και παγκόσμια, τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Η επιστροφή των Ολυμπιακών Αγώνων στη χώρα όπου γεννήθηκαν αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός. Στο χέρι μας, στο χέρι όλων των Ελλήνων είναι οι Αγώνες αυτοί να αποτελέσουν ένα σταθμό στην ιστορία του αθλητισμού, στην ιστορία του πολιτισμού. Να κάνουμε τους καλύτερους Αγώνες της σύγχρονης εποχής με την ουσιαστική αναβίωση του ολυμπιακού ιδεώδους, που είναι η συναδέλφωση των λαών και των ανθρώπων, ο θρίαμβος της ειρήνης, της χαράς, της ζωής. Γι' αυτό το σκοπό, για την επιτυχία των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, όλοι οι Έλληνες, όπου κι αν ζούμε, οφείλουμε να είμαστε παρόντες, εθελοντές. Κι εσείς, οι νέες και οι νέοι πρέπει να είστε και πάλι στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας.

Φίλες και φίλοι, Έφηβοι Βουλευτές της Η' Σύνοδου της Βουλής των Εφήβων, τις μέρες που θα ακολουθήσουν, εδώ, σ' αυτό το χώρο που κτυπά η καρδιά της δημοκρατίας, εσείς θα δώσετε ξανά ένα μήνυμα αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Θα δικαιώσετε τις προσπάθειες όλων των συμμαθητών σας που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα της Βουλής των Εφήβων -κάθε χρόνο όλο και περισσότερο- αλλά και των καθηγητών σας, των Καθηγητών συνδέσμων, των μελών της Επιτροπής του Προγράμματος, όλων όσοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο και εξωτερικό εργάστηκαν γι' αυτή τη Σύνοδο. Σε όλους αυτούς οφείλεται η επιτυχία της Βουλής των Εφήβων, που από παράπολο πείραμα εξελίχθηκε, μέσα σε αυτά τα οικτό χρόνια που πέρασαν, σε ένα σταθερό θεσμό με ένα πιο σταθερό τνεύμα.

Και τώρα, αυτές τις ημέρες, ο λόγος θα ανήκει σε εσάς. Η κορυφαία αυτή εκδήλωση της δημοκρατίας και της γενιάς μας της Η' Σύνοδου της Βουλής των Εφήβων αρχίζει.

Με χαρά και υπερηφάνεια κηρύσσω απόψε την έναρξη των εργασιών της και σας καλωσορίζω όλες και όλους.

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Όρθιοι όλοι οι Έφηβοι Βουλευτές χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταμένα).

Φίλες και φίλοι Έφηβοι Βουλευτές, λύεται η συνεδρίαση.

‘Ωρα λήξης: 19.28’

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

